

NHỮNG NĂM THÌN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

- * **Mậu Thìn (248).** Bà Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt, nổi lên chống lại giặc Ngô tàn ác tại quận Cửu Chân.
- * **Mậu Thìn (548).** Vua Lý Nam Đế của nhà Tiền Lý mất ở Khuất Liên. Triệu Quang Phục thay thế nắm giữ binh quyền xưng là Việt Vương tiếp tục chống quân nhà Lương.
- * **Mậu Thìn (608).** Nhà Đường đổi Giao Chỉ (VN) thành An Nam đô hộ phủ.
- * **Canh Thìn (860).** Quan nhà Đường là Lý Hộ thay thế Vương Thúc làm Kinh lược sứ An Nam.
- * **Giáp Thìn (944).** Ngô Vương Quyền, người đã có công đánh đuổi quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở đầu nền tự chủ cho Việt Nam mất, thọ 47 tuổi, làm vua được 6 năm. Dương Tam Kha cướp ngôi cháu, khiến cho đất nước lại rơi vào cảnh chém giết lẫn nhau của loạn 12 sứ quân.
- * **Mậu Thìn (968).** Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh đánh tan 12 sứ quân, lên ngôi vua xung hiệu Đinh Tiên Hoàng. Đổi tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư.
- * **Bính Thìn (1076).** Tướng Lý Thường Kiệt viết bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc VN qua bài thơ Nam Quốc Sơn Hà - Nam Đế Cư, trong khi ông đang đối đầu với quân Tống.
Vua Lý Nhân Tông lập ra trường Quốc Tử Giám tại kinh đô Thăng Long để đào tạo nhân tài ra giúp nước. Vua Lý Nhân Tông phong Thiền sư Khô Đầu là quốc sư Đại Việt, cố vấn vua về chính trị, kinh tế và quân sự.

* **Nhâm Thìn (1172).** Vua Lý Anh Tôn tuần du khắp nước và cho người vẽ bản đồ Đại Việt.

* **Nhâm Thìn (1232).** Vua Trần Thái Tông mở khoa thi Thái học sinh (tiến sĩ) để tuyển chọn nhân tài.

* **Giáp Thìn (1304).** Vua Trần Anh Tông thỉnh Trúc Lâm Thiền Sư vào đại nội để thọ giới Bồ Tát. Thiền sư chính là Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, Vua Đại Việt hai lần tiêu diệt quân Mông Cổ khi chúng xâm lăng VN, ông là tổ thứ nhất của Thiền Trúc Lâm Yên Tử.

* **Canh Thìn (1400).** Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, đổi tên nước là Đại Ngu, dời đô về Thanh Hóa. Ông đã cho thi hành các cải cách về kinh tế, chính trị, quân sự và tài chánh.

* **Giáp Thìn (1424).** Bình Định Vương Lê Lợi chiếm được thành Nghệ An. Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy về Tàu. Nước ta mở khoa thi đầu tiên để khảo hạch và xác định kiến thức cũng như đạo đức của Tăng, Ni Phật giáo.

* **Mậu Thìn (1448).** Người Bồn Man (Lào) xin nội thuộc Đại Việt. Trong năm này, cả nước bị hạn hán, vua Lê Nhân Tông và các quan đại thần đến chùa Báo Ân làm lễ cầu mưa.

* **Canh Thìn (1460).** Các quan đại thần nhà Hậu Lê là Đinh Liệt, Nguyễn Xí mưu giết được Nghi Dân, rồi tôn con của vua Lê Thái Tông là Bình Nguyên Vương lên ngôi tức là vua Lê Thánh Tông, một trong những bậc minh quân vĩ đại nhất của VN.

* **Nhâm Thìn (1592).** Trịnh Tùng té cáo trời đất, rồi rước vua Lê ra đánh Thăng Long, đuổi họ Mạc chạy lên Cao Bằng, chấm dứt tình trạng phân hóa của nước ta.

- * **Bính Thìn (1676).** Vua Lê Hy Tôn sai các quan tu chính lại bộ quốc sử với cái tên mới là Quốc Sử Thực Lục. Vì vua Lê Hy Tôn cấm đạo Thiên chúa nên người Hoà Lan đã bỏ Phố Hiến (Hưng Yên) về nước không buôn bán giao dịch nữa.
- * **Giáp Thìn (1724).** Trịnh Cương định lại các sắc thuế ở Đàng Ngoài như thuế về Nông, Lâm, Thô và Khoáng sản.
- * **Bính Thìn (1736).** Trịnh Cương sắc xây chùa Hộ Thiên và Hương Hải.
- * **Canh Thìn (1820).** Vua Gia Long băng hà. Thái tử Đảm lên nối ngôi là vua Minh Mạng, cải thị Thư viện thành Văn thư phòng (Nội các) để vua cùng các quan đại thần bàn việc nước. Đời Minh Mạng lãnh thổ VN rộng hơn bao giờ hết, bao gồm một phần Lào và toàn thể nước Chân Lạp, giáp với Xiêm La và Mã Lai.
- * **Giáp Thìn (1844).** Tướng Cecille và các giáo sĩ áp lực vua Pháp dùng vũ lực chiếm VN.
- * **Mậu Thìn (1868).** Năm Tự Đức 21, Nguyễn Trung Trực đánh chiếm thành Rạch Giá do quân Pháp vừa chiếm. Vua Tự Đức sai Nguyễn Văn Tường và Trần Tiến Thành vào Sài Gòn gặp La Grandier để tu chỉnh lại hòa ước 1862.
- * **Nhâm Thìn (1892).** Nguyễn Thiện Thuật rút khỏi chiến khu Hải Dương-Hưng Yên vì bị thực dân Pháp tấn công ráo riết. Toàn quyền La Nesseau và Thống tướng Duchemin đem quân lính, tàu chiến bao vây chiến khu Yên Thế nhưng bị Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân chống cự mãnh liệt, nhiều sĩ quan và binh sĩ Pháp bị thương vong.

* **Giáp Thìn (1904).** Một trận bão lụt kinh khủng phát xuất từ biển Tân Thành (Gò Công) lan sang Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Tân An và Vũng Tàu-Bà Rịa. Bão lụt tàn phá nhiều thành phố, làng mạc, giết hại nhiều người, gia súc trên cạn cũng như dưới biển. Tại Gò Công có 5000 người chết...

* **Bính Thìn (1916).** Tù nhân chính trị tại Biên Hòa phá ngục, cướp vũ khí của quân Pháp rồi cùng với dân chúng và đảng viên Quang Phục Hội tấn công toàn tỉnh. Ở Sài Gòn, 300 người có vũ trang tấn công khám lớn, giải thoát cho Phan Xích Long. Tóm lại, Nam Kỳ nơi nào dân chúng cũng nương cơ hội đại chiến, nổi lên chống lại Pháp.

* **Mậu Thìn (1928).** Tổng bộ VN Quốc Dân Đảng thành lập khách sạn VN ở số 38 phố Hàng Bông (Hà Nội) để gây quỹ cũng như làm địa điểm hội họp của đảng viên.

* **Canh Thìn (1940).** Nhật oanh tạc đoàn xe lửa chở quân Pháp từ Hà Nội tới Lào Cai. Ngày 21/6/1940 thống đốc Nam Kỳ là Weber ra lệnh đóng cửa các Thánh thất Cao Đài tại Vĩnh Long. Ngày 20/7/1940 Decoux thay thế Catroux làm toàn quyền Đông Dương. Sư đoàn 5 Ngự lâm quân Nhật đã tiến tới sát biên giới Hoa-Việt. Hiện diện trong đoàn quân trên có một đơn vị của Việt Nam Kiến Quốc Quân thuộc lực lượng Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, do Trần Phước An, Trần Trung Lập chỉ huy.

(Sưu tầm trên internet)