



Tập san

Số 44

# Biệt Động Quân

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI B.Đ.Q.

## **CHÂN THÀNH CẢM TẠ**

**Các Niên Trưởng, Chiến Hữu, Thân Hữu,  
Các Cộng Tác Viên  
Các Mạnh thường Quân,  
Đã đóng góp bài vở, tài chánh  
Để Thực Hiện**

**TẬP SAN  
BIỆT ĐỘNG QUÂN SỐ 44**

**\*\*\***

**Phát Hành Tháng 5 Năm 2015**

# **QUY ĐỊNH CỦA TẬP SAN BĐQ**

**\*\*\***

Tập San là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội, là mối dây liên lạc của các BĐQ toàn thế giới, là nơi đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn, xưa và nay, của các BĐQ và gia đình, các chiến hữu, thân hữu, các độc giả, các cháu hậu duệ.

BBT mong muốn nhận bài vở của quý độc giả thuộc các thành phần, theo mọi thể loại. Tuy nhiên khi chọn đăng, sẽ áp dụng một số quy định sau:

1. Tuyệt đối không có tính cách tuyên truyền, cổ vũ hay ca tụng Chủ Nghĩa Cộng Sản, hay con người Cộng Sản.
2. Không đả kích hay bôi nhọ, bôi mớ đời tư của bất cứ ai, trong bất cứ giai đoạn nào. Trường hợp phải đề cập đến cá nhân, xin khách quan, tôn trọng sự thật.
3. Bài viết gửi cho Tòa soạn, quý vị nên dùng Email Attachment, hoặc burn vào CD, gửi theo Bưu điện (có thể dùng VNI, VPS, hoặc Unicode). Nếu viết tay, xin viết một mặt giấy, rõ ràng, đừng tháu quá.
4. Chúng tôi tùy nghi chọn đăng những bài nhận được, và xin phép cắt bỏ, sửa chữa những đoạn, hay chữ nào không hợp với chủ trương, đường lối của Tập San, miễn là không làm lệch lạc nội dung của bài viết.
5. Khi gửi bài, ngoài bút hiệu, xin ghi rõ tên thật, địa chỉ email, số điện thoại, để tiện liên lạc. Chúng tôi không gửi lại các bản thảo đã gửi cho Tập San.
6. Xin đừng gửi cho các báo khác các bài đã gửi cho Tập San, và ngược lại.

**TỔNG HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH**  
**TẬP SAN BIỆT ĐỘNG QUÂN**  
**CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI B.Đ.Q.**

Tổng Hội Trưởng: **BĐQ NGUYỄN MINH CHÁNH**  
Email: [chanh.k16@netzero.com](mailto:chanh.k16@netzero.com)

\*\*\*

- Chủ Nhiệm: **TRẦN TIỂN SAN**
- Chủ Bút: **ĐỖ MẠNH TRƯỜNG**
- Tổng Thư Ký: **NGUYỄN THẾ ĐÌNH**
- Thủ Quỹ: **BÙI QUANG LÂM**

\*\*\*

**ĐỊA CHỈ TOÀ SOẠN**

10200 Bolsa Ave Sp #101  
Westminster, CA 92683

Trần Tiên San: (714) 839-9601  
Nguyễn Thế Đình: (714) 379-0873  
[thienloibdq4317@yahoo.com](mailto:thienloibdq4317@yahoo.com)  
Đỗ Mạnh Trường: [tapsanbdq@yahoo.com](mailto:tapsanbdq@yahoo.com)

**EMAIL TOÀ SOẠN**

[santientran@sbcglobal.net](mailto:santientran@sbcglobal.net)

Website Tổng Hội: [bietdongquan.com](http://bietdongquan.com)  
Group Biệt Động Quân: [bietdong@yahoogroups.com](mailto:bietdong@yahoogroups.com)



### *CHIÊU NIỆM TỬ SĨ*

*Gom ánh sao trời đêm mặc niệm  
Nén hương thấp muộn cuối trời xa  
Nâng chén thiên thu mời Tử Sĩ  
Truy điệu anh linh chốn quê nhà*

*Vi Hạ*



# Mục Lục

STT	Đề Tựa	Tác Giả	Trang
1	Phần đầu		1
2	Thư Tổng Hội	Nguyễn Minh Chánh	7
3	Thiệp Mời Đại Hội BDQ	Nguyễn Đình Sinh	10
4	BDQ Tại Quảng Trị	Đỗ Như Quyên	13
5	Thơ Ai Biệt Ngàn Năm...	Minh Thanh	24
6	Dòng Sông Vĩnh Biệt	Lê Luyến	27
7	Khủng Bô và CSVN	Trần Nguyên Công	46
8	Bên Dòng Tịnh Yên	Huy Văn	53
9	Chút Tình Mong Manh	Thạch Thảo	74
10	Thơ BDQ	Tâm Tình	80
11	Màu Thời Gian	Phạm Gia Đại	81
12	Ban Chấp Hành BDQ Trên Khắp Thế Giới		87
13	Vết Thương Đứt Ruột	Trần Mộng Tú	92
14	Một Chuyến Đi...	Nguyễn Văn Lạc	96
15	Phi Đoàn 221 Trục Thăng	Nguyễn Văn Úc	102
16	Thơ Đà Nẵng Ngày Về	Văn Lan	115
17	Anh Cừ	Nguyễn Trãi	117
18	Mùa Xuân	Lê Tam Anh	130
19	Chuyện Về Một Nữ...	Phạm Tín An Ninh	145
20	Đại Tướng Cao Văn Viên	Đặng Kim Thu	153
21	Chuyến Đi Không Tên	Nguyễn Văn Tuyết	172
22	Thơ Tưởng Niệm Anh	Trần Thúc	184
23	Đà Lạt Tháng Ba	Thiên Lý	186
24	Hồn Hoang...	Tô Văn Cấp	192
25	Chút Nỗi Lòng	Hồ Công Bình	211
26	Biên Nhơ	Tôn Nữ Mai Tâm	219
27	Niềm Vui...	Song Vũ	235
28	Thơ Tháng Tư	Ngọc Trân	251
28b	Thơ Uống Rượu Với...	Lan Đàm	252
29	Lục Bình	Mỹ Hiệp	253

30	Hồ Hữu Tường	Đỗ Thái Nhiên	259
31	Nụ Hồng	Nhất Phương	275
32	Từ Bồng Sơn	Trần Thức	282
33	Thơ Trăng Núi & Trăng Rừng	Nguyễn Mạnh Trinh	292
34	Lịch Sử Hoa Kỳ	Nguyễn Chánh Dật	295
35	Ngày Về Từ Núi Rừng	Huy Văn	299
36	Huỳnh Đệ Chi Bình	Nguyễn Minh Chánh	312
37	Báo Cáo Tài Chánh	Trần Tiến san	317
38	Thư Tín, Nhắn Tin	Thiên Nga	330
39	Phân Ưu		335
40	Quảng Cáo		341



# **TẬP SAN BIỆT ĐỘNG QUÂN SỐ 44**

**PHÁT HÀNH THÁNG 05 - 2015**

Hình Bìa:

**MỤC TIÊU Ở PHÍA TRƯỚC**

\*\*\*

Tập San BDQ phát hành định kỳ, mỗi năm ba số, vào các tháng 1, 5, và 9. Số 44 đã phát hành vào tháng 5, năm 2015. Ước mong quý Thân hữu, Chiến hữu, Gia đình, và các bạn trẻ đóng góp bài vở, để Tập San của chúng ta thêm phong phú.

Xin gửi bài cho TS 45 trước ngày 15 tháng 07, 2015.





# THƯ TỔNG HỘI

Orange County, ngày 30 tháng 4 năm 2015

Thưa các niên trưởng, chiến hữu, thân hữu, và độc giả,

1. Một lần nữa, người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới lại làm lễ kỷ niệm lần thứ 40 để nhớ lại ngày đất nước VN hoàn toàn bị chủ nghĩa phi nhân CS thống trị. Ngày này, cách đây 40 năm, vào 30 tháng 4 năm 1975, CSBV đã dùng vũ lực thôn tính miền Nam VN, chìm cả nước vào đói nghèo, lạc hậu, và phi nhân. Ngày này, cách đây 40 năm, cả miền Nam đã trở thành nhà tù khổng lồ, xã hội điều tàn với bao tang thương chết chóc.

Hôm nay, sau 40 năm, kể từ những ngày bỏ nước ra đi, Cộng đồng VN trên toàn thế giới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ. Chúng ta đã “xây dựng lại từ đầu” và vẫn “giữ vững niềm tin”. Đời sống của chúng ta đã tạm ổn định sau năm tháng dài đầy cực nhọc. Thế hệ kế tiếp, từng bước đã chen chân được vào “dòng chính”, đang đóng góp tài năng và trí tuệ cho xã hội. Chúng ta đã tạo được sức mạnh chính trị cần thiết, qua lá phiếu, qua hiểu biết về luật pháp nơi chúng ta sinh sống, đủ sức để ngăn chặn “bàn tay lông lá” của CSVN.

Ngược lại, sau 40 năm thống trị, nước VN vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, chỉ trên Lào và Kampuchia, nhưng VN hiện lại được đánh giá cao khi có độ tham nhũng gần đứng đầu thế giới. Sau 40 năm, dân tộc VN vẫn đang bị tập đoàn độc tài, mafia đồ tham nhũng, đang vơ vét cho túi tham không đáy của chúng. Sau 40 năm, người dân VN vẫn bị đối xử bất công, đói nghèo vẫn lan tràn khắp chốn. Người dân ở nông thôn vẫn phải đối phó với đói nghèo cùng cực. Người vẫn không đủ ăn, trẻ em không được đi học vì thiếu tiền, trong



khi bọn chúng đang đánh bóng chế độ qua bộ mặt hào nhoáng ở các đô thị lớn.

Chính vì sự băng hoại của chế độ CS, nên sau 40 năm, phong trào đấu tranh đòi dân chủ trong nước đang lan tràn khắp nơi. Người dân, đã không còn khiếp sợ bọn Cộng Sản cầm quyền, đã tập hợp thành nhiều phong trào đứng lên chống bất công và đòi cho được quyền làm người.

Đối với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, chúng ta cần xác định rõ lập trường để có hành động đúng đắn. Chúng ta vẫn cần tiếp tục tranh đấu để ngăn chặn CS xâm nhập vào cộng đồng, đồng thời yểm trợ phong trào đòi dân chủ trong nước. Cuộc chiến còn nhiều cam go đòi hỏi lòng kiên trì, sáng suốt, tận tụy trung thành với quốc gia, dân tộc của mỗi người. Người dân VN chắc chắn sẽ có cuộc sống tự do, dân chủ thực sự, thịnh vượng thực sự, không còn kẻ bóc lột giữa người với người, mà bây giờ kẻ bóc lột chính là bọn CSVN cầm quyền.

2. Năm nay, một lần nữa, Hội BDQ Washington & Vùng Phụ Cận được sự uỷ nhiệm của Tổng Hội BDQ, sẽ tổ chức Đại Hội **“Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Binh Chủng BDQ, 1960 - 2015”**, vào **2 ngày 13 & 14 tháng 6 năm 2015, tại Thủ Đô Washington, Hoa Kỳ**. Đây là một sự kiện trọng đại của binh chủng BDQ, của mỗi BDQ trên toàn thế giới, mà chúng ta không thể không tham dự.

Về Đại Hội lần này, tất cả BDQ trên toàn thế giới có dịp gặp gỡ nhau, để thảo luận, đóng góp ý kiến, ngõ hầu đưa ra các phương hướng hoạt động trong tương lai của Tổng Hội. Chúng ta cần đưa ra những hoạt động cụ thể nhằm ngăn chặn âm mưu của CSVN đang xâm nhập vào cộng đồng tỵ nạn VN qua hình thức rỉ tai, tuyên truyền gây chia rẽ. Chúng ta cần đưa ra các biện pháp thực tế để hỗ trợ hữu hiệu đồng bào trong nước đấu tranh đòi cho được quyền làm người, trong đó người dân được tự do ngôn luận và no ấm thực sự.

Chúng ta cũng sẽ cùng nhau bầu được một Tổng Hội

Trưởng mới (nhiệm kỳ 2015- 2017), vì nhiệm kỳ của Tổng Hội Trưởng cũ cũng sắp chấm dứt. Vị Tổng hội Trưởng chúng ta sẽ bầu sẽ là một vị có đủ uy tín, hăng say với nhiệm vụ, và có lập trường quốc gia dân tộc vững vàng.

Để kịp chuẩn bị tham dự Đại Hội, xin các Niên Trưởng, chiến hữu, ngay từ bây giờ sắp xếp thời gian và lo liệu phương tiện. Sự hiện diện đông đủ của quý vị là yếu tố cần thiết cho sự thành công của Đại Hội lần thứ 55. (Chi tiết thư mời và chương trình được đính kèm phía sau.) Nếu vì lý do ngoài ý muốn mà thiếp mời không tới tay, xin quý vị coi đây là lời mời chính thức của Ban Tổ Chức và của Tổng Hội BDQ.

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau tại thủ đô Washington trong Đại Hội “Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Binh Chủng BDQ, 1960 - 2015”, vào 2 ngày 13 & 14 tháng 6 năm 2015.

Trân trọng chào quý vị niên trưởng, chiến hữu, và gia đình.

TM. Ban Chấp hành Tổng Hội BDQ.

Tổng Hội Trưởng.



BDQ Nguyễn Minh Chánh

**WASHINGTON DC 2015**  
**1960 - 2015**

**KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  
BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN**

**TIỀN HỘI NGŌ: THỨ BẢY 13-06-2015**  
HARVEST MOON RESTAURANT  
7260 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22042

**ĐÊM HỘI NGŌ: CHỦ NHẬT 14-06-2015**  
FORTUNE RESTAURANT  
6249 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22044

**BAN TỔ CHỨC**

Nguyễn Đình Sinh	703 980 9892
Trần Nguyễn Công	703 585 5747
Nguyễn Hưng Thái	703 655 7402
Nguyễn Văn Hào	302 393 1085

**Ban Nhạc The Red Sun**



**HỘI ĐỒNG VÙNG HOA THỊNH ĐỐN & PHỤ CẬN**

## **THÔNG BÁO**

### **THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 55 CỦA BINH CHỮNG BIỆT ĐỘNG QUÂN TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN**

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng và toàn thể quý Chiến Hữu,

Nhằm mục đích để quý vị ở xa có thời gian thu xếp về tham dự Đại Hội Mừng Sinh Nhật lần thứ 55 của Binh Chủng Biệt Động Quân, Ban Tổ Chức Đại Hội xin thông báo như sau:

Thời gian tổ chức Đại Hội:

\* **Thứ Bảy, 13/6/15 và Chủ Nhật, 14/6/15.**

\* **Thứ Năm, 11/6/15 và Thứ Sáu 12/6/15:** Tiếp đón ĐQ ở xa về tham dự ĐH.

\* **Thứ Bảy, 13/6/15**

- 10 giờ sáng: Thăm viếng thắng cảnh Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

- 5 giờ chiều: Tiệc Tiền Đại Hội, được tổ chức tại:

#### **HARVEST MOON RESTAURANT**

**7260 Arlington BLVD, Falls Church VA 22042**

\* **Chủ Nhật, 14/6/15**

- 12 giờ trưa Họp sinh hoạt ĐQ, bầu Tổng Hội Trưởng và bầu Hội đồng Giám sát nhiệm kỳ 2015-2017

- 6 giờ chiều: Đại Hội Chính Thức Mừng Sinh Nhật 55, được tổ chức tại:

#### **Nhà Hàng THẦN TÀI (FORTUNE)**

**6249 Arlington Blvd, Falls Church VA 22044**

#### **Khách Sạn GOVERNER HOUSE INN**

**6650 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042**

## (703) 532-8900

BTC đã đặt 15 phòng tại Khách sạn. Giá mỗi phòng một ngày 89 dollars + thuế. 2 giường hay 1 giường bằng giá nhau.

Quý vị có thể đặt phòng ngay từ bây giờ. Và, để được hưởng giá tiền phòng trên xin quý vị khi liên lạc đặt phòng vui lòng nói “Vietnamese Group”, hoặc quý vị có thể đặt phòng với BTC Đại Hội.

Quý vị nào trực tiếp đặt phòng cho mình với khách sạn xin vui lòng thông báo cho BTC biết để BTC theo dõi số lượng phòng đã đặt.

### **LỊCH TRÌNH ĐƯA ĐÓN:**

Khi quý vị tham dự ĐH bằng phương tiện máy bay và yêu cầu BTC đưa đón, xin quý vị vui lòng đền 2 phi trường sau đây:

- \* Washington Dulles Airport (IAD)
- \* Ronald Reagan Washington National Airport (DCA)

Nếu quý vị tham dự ĐH bằng phương tiện tự túc cũng xin quý vị ghi danh với BTC để BTC tổng kết số lượng người tham dự và tổ chức tiếp đón quý vị.

Trên đây mới chỉ là thông báo về thời gian, khách sạn và ghi danh tham dự đại hội. Mọi chi tiết về đại hội chúng tôi sẽ có thông báo chính thức sau.

Mọi liên lạc với BTC/ĐH xin quý vị vui lòng mail lên groups hoặc gọi điện thoại với BTC ở những điện thoại sau:

- Nguyễn Đình Sinh (703) 980-9892
- Trần Nguyên Công (703) 585-5747
- Nguyễn Hưng Thái (703) 655-7402
- Nguyễn Văn Hào (302) 393-1085

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội 55 ĐQ

Hội Trưởng  
Nguyễn Đình Sinh



# Biệt Động Quân Trên Chiến Trường Quảng Trị 1972

*BDQ Đỗ Như Quyền*

*(Tiếp theo)*

Như đã ghi ở phần trên, vào ngày 6/ 4 TĐ44/ LĐ4 BDQ của Th/T Vũ Văn Thi nhận lệnh cùng một chi đội M113 của TĐ 18 Kỵ Binh đến căn cứ Phụng Hoàng thay thế TĐ1 TQLC, do Th/T Nguyễn Đăng Tổng làm TĐT và Th/T Đoàn Đức Nghi là TĐP.

Sáng ngày 8/ 4, TĐ44 BDQ cùng chi đội M113 được lệnh rời căn cứ Phụng Hoàng, chuyển quân ra lập phòng tuyến ở phía Tây Bắc cầu Vĩnh Phước để bảo vệ Hương Lộ 559. Thay vào đó, TĐ33 thuộc LĐ5 BDQ sẽ tới trấn giữ căn cứ này. Lúc TĐ33 từ Ái Tử chuyển quân đến gần căn cứ Phụng Hoàng khoảng 3 km thì nhận được lệnh dừng lại để đi ra Đông Hà, nhường căn cứ này cho TĐ6 TQLC đến phòng thủ.

Tiểu Đoàn 6 TQLC đến căn cứ Phụng Hoàng cùng với hơn 500... quả mìn chống chiến xa. Sau khi cho gài mìn, sửa sang lại hầm hố thì tiểu đoàn này chia làm ba nhóm quân đóng bên ngoài căn cứ. Cánh quân A gồm một đại đội, do TĐT là Th/T Đỗ Hữu Tùng chỉ huy đóng quân hướng Đông Bắc căn cứ khoảng 1 km, cánh quân này có viên cố vấn theo yểm trợ là



Th/T William Warren. Cánh quân B với hai đại đội nằm ở phía Đông Nam căn cứ khoảng 1 km, được TĐP là Đại Úy Nguyễn Văn Sử chỉ huy. Đại Úy cố vấn William Wischmeyer đi theo cánh quân này. Đại đội còn lại của TĐ6 TQLC được đưa vào căn cứ, nhưng nhận lệnh chia quân ra nhiều toán nhỏ và chiếm giữ các vị trí quan yếu.

Từ lúc nhận lệnh thế TĐ33 BĐQ ở căn cứ Phụng Hoàng, BCH TĐ6 TQLC đã được báo trước rằng có thể quân địch sẽ dùng chiến xa tấn công căn cứ này. Vì vậy vào buổi chiều trong ngày 8/ 4, BCH Lữ Đoàn 258 TQLC ở Ái Tử đã tăng cường cho TĐ6 một xe ủi đất, một toán Công Binh của TQLC và của Quân Đoàn I. Mọi người hồi hả gài đặt cho xong một bãi mìn nằm phía Tây Nam căn cứ, nơi đồi diện Hương Lộ 557 chạy vào hẻm núi. Hỏa lực yểm trợ cho TĐ6 là ba Pháo Đội (18 đại bác 105 ly) của Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh TQLC do Th/T Trần Thiện Hiệu làm TĐT. Pháo binh Quân Đoàn I cũng yểm trợ bốn đại bác 155 ly, hải pháo ngoài khơi cũng sẵn sàng nếu có yêu cầu.

Suốt đêm 8/ 4, pháo binh cộng sản trút đạn không ngừng vào căn cứ Phụng Hoàng. Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 9/ 4, TĐ6 báo về BCH/ LĐ258 cho biết bộ binh địch đang rời hẻm núi phía Tây Hương Lộ 557. Tới 7 giờ thì TĐ6 lại báo về, có nghe tiếng máy xe thiết giáp nhưng không thấy được vì sương mù. Nhưng đến khoảng 7 giờ 15 thì tin báo cho biết có 16 xe tăng địch (T54, T59) xuất hiện với tốc độ khoảng 10 km một giờ, bộ binh đông khoảng hai tiểu đoàn chạy lúp xúp theo sau. Vào lúc này thì đại bác 105 và 155 ly ở Ái Tử bắt đầu nã đạn dồn dập.

Từng tràng đạn nổ chụp bắn phủ xuống bộ binh, thiết giáp của địch làm chúng chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Riêng thiết giáp hốt hoảng rú ga chạy tới trước thật nhanh, bỏ lại đám lính bộ binh xa phía sau cho đạn nổ chụp thanh toán. Hai chiếc xe tăng chạy đầu hướng về căn cứ Phụng Hoàng với tốc độ khoảng 30 Km giờ. Càng tới gần hàng rào thì địch thấy không



có một phản ứng nào từ phía phòng thủ, hai chiếc này liền rú ga tăng tốc độ xông vô căn cứ Phụng Hoàng từ hướng Nam. Vào tới trong vẫn không thấy ai bắn trả, nên hai chiếc xe tăng của địch chạy ngang chạy dọc ủi sập hầm hố, phá nát các dây thông hào, báo hại các toán TQLC phòng thủ ở đây phải vất tránh né và thoát được ra ngoài.

Đám thiết giáp còn lại của địch thấy vậy liền dồn chạy vào căn cứ, nhưng chúng đã bị lọt vào bãi mìn làm nổ tung 6 chiếc ngay bên ngoài hàng rào, chỉ còn 5 chiếc chạy lọt vào trong căn cứ. Một chiếc T54 đang ủi phá trong căn cứ hoảng quá liền bỏ chạy, xông ra hàng rào phía Đông Nam rồi chạy thẳng tới vị trí của cánh quân B do Đại Úy Nguyễn Văn Sử chỉ huy. Khi tới gần tuyến phòng ngự của TQLC khoảng 100 m, bỗng nhiên chiếc T54 này ngừng lại, đứng đó vài phút rồi quay đầu chạy về hướng căn cứ Phụng Hoàng nhưng chạy chưa xa thì cũng nổ tung vì mìn. Chiếc xe tăng còn lại trong căn cứ bắt đầu biết sợ, nó lảng lạng lùi vào trốn bên hông hai thùng sắt “conex”.

Toàn bộ sự kiện vừa kể xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 45 phút mà thôi. Trong lúc đó, BCH/ LĐ258 TQLC khi được tin “thiết giáp địch đã vào căn cứ Phụng Hoàng” thì Tr/T Ngô Văn Định, LĐT và Tr/T Đỗ Đình Vương LĐP/ LĐ258 đã điều động đơn vị kỵ binh tăng phái là Chi Đoàn 2 Chiến Xa do Đại Úy Hà Mai Khuê làm CĐT. Lực lượng tăng cường cho căn cứ Phụng Hoàng gồm có: 8 chiến xa M48; 8 M113 của chi đội chỉ huy (xe chở đạn, xăng dầu, tiếp liệu, vv) thuộc Chi Đoàn 2; hai đại đội của TĐ1 TQLC. Cánh quân này đặt dưới quyền chỉ huy của Đại Úy Đoàn Đức Nghi, TĐP/ TĐ1 TQLC, viên cố vấn cho TĐ 1 TQLC, Đại Úy Lawrence Herbert Livingston cũng tháp tùng theo đoàn quân. Trên đường đến gần căn cứ Phụng Hoàng, đoàn quân tăng cường này đã gặp và bốc luôn lên xe các binh sĩ chạy lạc vị trí. Đây là các toán nhỏ nằm lại trong căn cứ thoát ra lúc xe tăng địch ủi phá hầm hố.

Khi còn cách căn cứ Phụng Hoàng khoảng 1.500m, các

xạ thủ đại bác 90 ly của M48 được lệnh chuẩn bị tìm mục tiêu qua máy viễn vọng kính. Có 5 chiếc T54 bên trong căn cứ lọt vào tầm ngắm và rồi lần lượt bị chiến xa M48 bắn cháy, trong vòng 3 phút. Chiếc thứ 6 là chiếc nắp sau hai thùng “conex”, bị phát giác vì cây đại liên 12. 7 ly nhô cao trên pháo tháp. Một trường xa và xạ thủ xuất sắc nhất của CĐ 2 là Trung Sĩ Nhất Phan Ngọc Tuấn đã nhắm bắn chiếc này. Chỉ một phát đạn duy nhất, viên đạn 90 ly từ M48 qua khoảng cách 1.000 thước đã bắn bay cây đại liên 12. 7 ly. Quân của địch trên chiếc xe này dù đang mở máy vẫn kinh hoàng bỏ xe tháo chạy.



*Tại Quảng Trị, tháng 4-1972*

(Khi xe của Đại Úy Hà Mai Khuê lên khám xét mới biết đây là xe tăng loại T59 do Trung Cộng chế tạo. Đây là chiếc T59 lần đầu thu được ở chiến trường. Sau đó một hạ sĩ quan thiết giáp của CĐ 20 Chiến Xa đã lái chiếc này về Huế, rồi đưa vô Sài Gòn trưng bày trước Toà Đô Chánh. Sau cùng nó được tặng cho Bộ Quốc Phòng Mỹ như một món quà dùng để nghiên cứu về thiết giáp của cộng sản.)

Trong khi chiến xa M48 bắn hạ từng chiếc T54 bên trong căn cứ Phượng Hoàng, thì M113 chở hai đại đội thuộc TĐ1 và TĐ 6 TQLC tràn tới xung phong vào tuyến của bộ binh địch

đang rối loạn hàng ngũ. Khoảng 10 giờ 30 sáng, vòm trời phía trên căn cứ Phụng Hoàng chợt trở nên quang đặng hơn thì cũng là lúc hai khu trục AD6 xuất hiện trợ chiến. Phi tuần hai chiếc khu trục này thuộc Phi Đoàn 518 Phi Long do Đại Úy Trần Thế Vinh làm Phi Tuần Trưởng, Đại Úy Phan Công Định làm Phi Tuần Viên. Vòng thứ nhất Đại Úy Trần Thế Vinh bắn cháy 1 chiếc T54. Khi quay lại làm vòng thứ hai thì chiếc khu trục AD6 của anh trúng đạn phòng không 23 ly làm máy bay bị đứt làm hai. Ghé phi công phóng ra từ phần đầu máy bay nhưng cánh dù không thấy bung mở và rơi xuống sườn núi giữa những tiếng nổ vang trời. Đại Úy Trần Thế Vinh đã đi vào thiên cổ với chiến công lừng lẫy ở chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Cuộc tấn công vào căn cứ Phụng Hoàng của Trung Đoàn 24/ Sư Đoàn 304 và Trung Đoàn Chiến Xa 203 của cộng sản Bắc Việt coi như kết thúc trong thảm bại (TrĐ Trưởng 24 của cộng sản là Trung Tá Lê Đắc Long). Phía TQLC thu được hơn 100 súng cá nhân, bắn hạ 1 và tịch thu chiếc T54, xác định bỏ lại đếm được hơn 200 người.

Sau đó TĐ6, hai đại đội của TĐ 1 TQLC cùng thiết giáp bung quân mở vành đai quanh căn cứ Phụng Hoàng rộng thêm gần 1 km. Hai ngày tiếp theo, Trung Đoàn 24 của cộng sản quay lại tấn công thêm hai lần nhưng đều bị đẩy lui và chịu tổn thất thêm 200 quân. (Ngày 12/ 4, cánh quân tăng cường cho căn cứ Phụng Hoàng được lệnh trở về Ái Tử. Trên đường đi lực lượng này phát giác một đơn vị cộng sản cấp tiểu đoàn đang “bày binh bố trận” nhằm phục kích đoàn xe. Không để địch kịp ra tay, TQLC và Thiết Giáp xoay ngang đội hình xung phong thẳng vào phòng tuyến địch. Kết quả địch bị đánh tan tành, phía quân bạn có vài quân nhân tử trận trong đó có Đại Úy Đoàn Đức Nghi, Tiểu Đoàn Phó TĐ1 TQLC).

Cũng trong ngày 9/ 4, lúc 7 giờ 30 sáng Trung Đoàn 3/ SĐ 324B của CSBV cho hai tiểu đoàn tấn công vào vị trí TĐ21/ LĐ1 BĐQ ở phía Nam Động Ông Đò. TĐ21 do Th/T Quách

Thường (Trùng Dương) làm TĐT; Đại Úy Nguyễn Văn Gio (Giang Sơn) làm TĐP; Trung Úy Trần Văn Quy (Bạch Mã) Trưởng Ban 3; Đại Đội 1 do Tr/U Hà Tụ Tánh (Thần Hồ) làm ĐĐT; Tr/U Phạm Minh Hòa ĐĐP; ĐĐ 2: Tr/U Quách Ân (Anh Hoàng) ĐĐT; Tr/U Trần Thy Vân (Việt Quốc) ĐĐP; ĐĐ 3: Tr/U Trần Quang Giảng (Giáo Chủ) ĐĐT ĐĐ 4: Tr/U Đỗ Văn Nai (Nam Quang) ĐĐT; Th/U Dương Xuân (Xích Bích) ĐĐP.

Địch muốn chiếm Hương Lộ 556, đi qua La Vang dọc bờ Nam sông Thạch Hãn để đánh vào thị xã Quảng Trị từ hướng



*Bên bờ sông Mỹ Chánh tại Quảng Trị, tháng 5-1972.*

Tây. Khu vực này nhiều đồi nhỏ và có khá nhiều suối, khe rạch, vũng thấp ngập nước, vv nên địch không thể đưa pháo binh hạng nặng và thiết giáp vào đây. Ngược lại địch sử dụng nhiều

giàn hỏa tiễn 122 ly, 75 ly “son pháo”, và súng cối 82 ly bắn dồn dập vào TĐ 21 trước khi cho bộ binh tấn công. Tuy nhiên dù cấp chỉ huy của địch cố xua quân tràn tới nhiều lần vẫn bị đẩy lui vì BĐQ chiếm giữ vị trí cao hơn, trong khi lính cộng sản thì ở dưới chân đồi trông trái chạy lên. Dù biết bất lợi nhưng địch vẫn xung phong hết đợt này đến đợt khác như những đám người bị cuồng trí. (Sau này qua khai thác tù binh, người lính Việt Nam Cộng Hòa mới biết cộng sản Bắc Việt cho lính uống một loại thuốc gọi là thuốc “Hùng Tâm” , do

Trung Cộng chế tạo. Thuốc này sẽ tạo cảm giác hưng phấn, máu chạy nhanh, mặt mày đỏ bừng nên khi lâm trận tinh thần sẽ bị kích thích vì tiếng nổ động chung quanh, chỉ biết chạy tới và không còn nhớ đến mạng sống của mình.)

Khoảng 11 giờ trưa, mức độ xung phong của địch chậm lại dần và dứt hẳn khi hàng trăm đạn hoá tiễn 122 ly và cối 82 ly trút như mưa vào vị trí TĐ21 BĐQ. Khoảng 2 giờ chiều, lúc cho người ra thu lượm vũ khí, phía BĐQ phải lắc đầu ghê sợ cho sự tàn ác của cấp chỉ huy phía bên địch. Hàng trăm xác chết nằm phơi thây bên những sườn đồi, phân đông đều ở tuổi thiếu niên từ 14 đến 17. Máu của họ làm đỏ hết các trũng thấp, khe rạch nên lực lượng phòng thủ phải cho người đi lấy nước uống ở những nơi khác.

Cuộc tấn công đồng loạt của quân cộng sản trong ngày 9/4/1972 với pháo binh, bộ binh, thiết giáp vào các tuyến án ngữ phía Tây Quảng Trị bị đánh tan từ Nam Cam Lộ đến Tây La Vang, trên một phòng tuyến dài hơn 30 km với sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Pháo Binh, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Thiết Giáp, và Biệt Động Quân. Hai trung đoàn pháo binh, hai trung đoàn chiến xa, năm trung đoàn bộ binh của cộng sản Bắc Việt bị thiệt hại nặng nề.

Xa về bên bờ Bắc sông Bến Hải, phía Tây Quốc Lộ 1 khoảng 10 km, tại Bãi Hà nơi đặt Bộ Tư Lệnh “chiến dịch” Trị Thiên, các viên tướng cộng sản ở đây (Văn Tiến Dũng, Thượng Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng, đại diện Quân Ủy Trung Ương cho “chiến dịch”; Lê Quang Đạo, Trung Tướng Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị làm Bí Thư Đảng Ủy Mặt Trận; Lê Trọng Tấn, Thiếu Tướng Tổng Tham Mưu Phó là Tư Lệnh Mặt Trận. vv.) đã ném cay đắng khi nhận được tin bại trận vì, có tới 30% quân số tử trận, hơn 60% chiến xa bị bắn hủy. Khi nhận thấy không thể ra mặt “đấu tay đôi” với BĐQ, TQLC, và TG bằng cách lấy thịt đè người, địch buộc phải thay đổi chiến thuật:

(A) Cho các đơn vị tác chiến (bộ binh) còn lại lùi xa về hướng Tây vừa để tái trang bị, bổ xung quân số, vừa để tránh thiệt hại vì pháo binh và không quân của ta. (Lúc này ngoài miền Bắc cho lệnh vét tối đa lứa tuổi thanh thiếu niên để khẩn cấp đưa vào chiến trường Quảng Trị).

(B) Gấp rút cho vài đơn vị cấp tiểu đoàn đi vòng xa về phía Nam sông Thạch Hãn, tràn ra đánh chiếm QL 1.

(C) Hối thúc Sư Đoàn 324B ở Tây Bắc Huế bằng mọi giá phải chiếm các căn cứ Bastogne, Checkmate, Birmingham để buộc Sư Đoàn 1 BB không thể ra tăng cường cho Quảng Trị.

(D) Thúc giục những đơn vị tiếp liệu (“hậu cần”) gia tăng mức độ hoạt động để đưa gấp vào chiến trường thêm xe tăng, nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược, vv.

(E) Những đơn vị đặc công phải thường xuyên tấn công gây rối ở Cửa Việt, cầu Trường Phước, cầu Quảng Trị.

(G) Riêng lực lượng pháo binh của địch cố gắng tập trung pháo kích tối đa vào ba khu vực quan trọng là Đông Hà, Ái Tử, và thị xã Quảng Trị.

### **LAM SON 720**

Sau chiến thắng vang dội ở tuyến án ngữ phía Tây Quảng Trị, Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân Khu I quyết định cho mở một cuộc hành quân phản công mang tên Lam Son 720. Mục đích của kế hoạch này là đánh chiếm lại căn cứ Tân Lâm (Carroll), Mai Lộc. Lực lượng tham dự gồm hai Liên Đoàn 4 và 5 BĐQ; Thiết Đoàn 20 Kỵ Binh; riêng Thiết Đoàn 18 KB và Trung Đoàn 2 BB sẽ làm thành phần trừ bị.

Công điện hành quân được gửi đến các cấp liên đoàn, tiểu đoàn của BĐQ và lực lượng thiết giáp kể trên, cũng như việc tái trang bị cũng được đầy đủ và sẵn sàng. Thế nhưng mãi bốn ngày sau các đơn vị trưởng vẫn chưa được cho biết:

**“Ngày N xuất phát là ngày nào?”**



Trong lúc nằm chờ cho cuộc hành quân sắp đến (chưa rõ ngày khởi sự), các đơn vị không thể di chuyển khỏi vị trí theo phương thức “phòng thủ di động”, một chiến thuật hữu hiệu do Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai đưa ra trước đó. Vì cứ nằm đưa lưng giữa đồi trống chờ mãi như vậy, nên các đơn vị kỵ binh lẫn BĐQ phải hứng chịu những đợt pháo kích suốt ngày đêm của quân địch. Tồn thất quân số trong mỗi ngày vì đạn pháo được gửi về BCH cấp liên đoàn và thiết đoàn, cho thấy tình hình không mấy khả quan nếu các đơn vị cứ “dậm chân tại chỗ”.

### LAM SƠN 729

Ngày 14/4, cuộc hành quân phản công nêu trên bắt đầu khởi sự nhưng được đổi danh xưng thành Lam Sơn 729. Lần này mục tiêu dự trù chiếm lại sẽ nhiều hơn như: Căn cứ Holcomb, Mai Lộc, Tân Lâm



*130 ly của VC bị tịch thu tại mặt trận Quảng Trị, 1972.*

(Carroll), và thị trấn Cam Lộ. Lực lượng tham dự sẽ đông hơn với hai LĐ 4 và 5, BĐQ, Trung Đoàn 57 BB, Thiết Đoàn 18 KB, TĐ 20 Chiến Xa, lực lượng trừ bị là Lữ Đoàn 258 TQLC, TrĐ 2 BB và TĐ 17 Kỵ Binh.

Ngay trong ngày đầu của cuộc hành quân, hai Liên Đoàn 4 và 5 BĐQ với ba Tiểu Đoàn 30, 38, và 43 phối hợp hành quân nhị thức bộ binh - thiết giáp với TĐ 20CX, cùng tiến về một vị trí đóng quân của địch ở hướng Tây Nam căn cứ Mai Lộc



khoảng 2 km. Cũng trong lúc đó TrĐ 57 BB đi theo Hương Lộ 559 tiến về hướng căn cứ Tân Lâm. Khi cách xa QL 1 khoảng 5 km, đơn vị này buộc phải dừng lại vì địch pháo kích dữ dội vào đội hình đang chuyển quân, hai pháo đội 105 ly của TRĐ 57 không thể thiết lập địa điểm đặt súng. Riêng phía thiết giáp và BĐQ thì đánh chiếm được vị trí của địch, nhưng sau đó không thể tiến xa hơn vì vượt ngoài tầm yểm trợ của pháo binh diện địa cũng như hải pháo. Ngoài ra thời tiết quá xấu nên phi cơ quan sát cũng không có trong vùng.

Ngày tiếp theo, ban ngày địch pháo kích triền miên, ban đêm cho những đơn vị đặc công đột kích các tiền đồn cấp đại đội. Ngày 15/ 4, địch tập trung súng đại bác hạng nặng (130, 152, và hỏa tiễn 122 ly) bắn suốt hai giờ liền vào tất cả các tuyến của BĐQ và thiết giáp ở phía Tây căn cứ Mai Lộc. Khu vực của hai TrĐ 57 và TrĐ 2 cũng bị đạn pháo cày xới. Hai ngày 16 và 17/ 4, bầu trời trở lại quang đặng hơn, các máy bay chiến đấu của Không Quân Việt Nam và Mỹ cũng xuất hiện yểm trợ cho quân bạn. Tuy nhiên, các đơn vị tham dự trong cuộc hành quân vẫn không thể tiến tới xa hơn. Ngày 18/ 4, dù được không quân chiến thuật yểm trợ 60 phi vụ, không quân chiến lược B52 góp 8 phi vụ, cuộc hành quân Lam Sơn 729 kể như kết thúc khi các đơn vị tiên phong được lệnh triệt thoái về vị trí cũ. (Trở về điểm xuất phát trước khi có cuộc hành quân nêu trên.)

o O o

Ngày buổi chiều trong ngày 30/ 3/ 1972, khi biết tin cộng sản Bắc Việt trắng trợn xua quân tràn qua sông Bến Hải, chính phủ Mỹ liền có phản ứng. Ngày hôm sau, Bộ Tham Mưu Liên Quân cho khai triển một kế hoạch mang mật danh Constant Guard. Kế hoạch này ra lệnh cho Hạm Đội Thái Bình Dương điều động các đơn vị không quân chiến thuật quay lại Việt Nam và Thái Lan. Những phi đoàn máy bay phản lực, trực thăng của TQLC ở Okinawa, và 4 hàng không mẫu hạm được

lệnh đến Biển Đông Việt Nam để tăng cường cho Trạm Yankee (Yankee Station- khu vực hành quân trên biển của Hạm Đội 7, ngoài khơi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị). Trước đó theo kế hoạch rút quân dần của quân đội Mỹ, Trạm Yankee chỉ còn hai hàng không mẫu hạm. Nay trước sự công khai xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa bởi tay sai Cộng Sản Quốc Tế là CSBV, chính phủ Mỹ buộc phải có phản ứng. Tính tới giữa tháng 4/ 1972, ngoài khơi vĩ tuyến 17 của Việt Nam có tới 6 hàng không mẫu hạm, mỗi chiếc có 90 máy bay phản lực các loại của TQLC và Hải Quân. Đây là con số tập trung hàng không mẫu hạm đông nhất của hải quân Mỹ trong cuộc chiến tranh này.

Bộ Tư Lệnh Không Quân Chiến Lược/ Liên Bang Mỹ (United States/ Strategic Air Command – SAC) cũng cho phát động một kế hoạch mang mật danh Bullet Shot, dành cho các đơn vị B 52 ở phi trường Clark (Phi Luật Tân), đảo Guam sẵn sàng trở lại hành quân.

Ngoài ra, Hạm Đội 7 còn cho thành lập Đơn Vị Đặc Nhiệm Hải Pháo Yểm Trợ 70.8.9 (Naval Gunfire Support Task Unit 70.8.9), với các khu trục hạm USS Buchanan (Soái Hạm) do Hải Quân TrT William J. Thearle làm Tư Lệnh, USS John R. Craig, USS Rowan, USS Joseph P. Strauss, USS Waddell USS Hamner USS Newport News, USS Oklahoma City, USS Anderson. (Chiếc này thường chạy dọc theo bờ biển “bắn tay đôi” với các toán đại bác không giật của cộng sản ở trên bờ.)

*(còn tiếp)*

# Ai Biết Ngàn Năm Tội Vẫn Còn!

Nguyễn Minh Thanh

Tháng Tư giặc Cộng gieo tang tóc  
Chiến sĩ xông pha khắp chiến trường  
Àm àm khói lửa bùng con lóc  
Chiến sĩ hy sinh khắp nẻo đường...!!

*Tháng Tư còn đó nổi bàng hoàng  
Nhón nháo thị thành cảnh ngổn ngang  
Dân chúng đổ xô lo chạy giặc  
Dòng sông cuộn cuộn về Nam*

Tháng Tư bức tử người còn nhớ??  
Uất khí xung thiên hiển sắc cờ!!  
Súng gươm buông bỏ hồn trần trở  
Thân thể... mây đen chuyền mịt mờ!!

*Tháng Tư sông núi ngùi... lâm nạn  
Tư Lệnh,... liêu thân lá úa rừng!!  
Máu cờ Cờ Máu bày lênh láng  
Lắm kẻ mê si hỉ hạ mừng...!!!*

Tháng Tư Việt điều bay tan tác  
Người khóc vang trời ai có nghe?!  
Một bày giặc Bắc vào ngõ gác  
Trước cảnh Sài Thành lăm ngựa xe

*Tháng Tư quí Đỏ tràn vô phố  
Cướp của dân Nam chúng “Đổi Đồi”  
Nhà cao cửa rộng bèn thay chỗ  
Đuổi chủ ra không... hận ngất trời...!!*



Tháng Tư buộc phải rời y viện  
Bình phé (VNCH) lê la khắp ngã đường  
Sứt tay gãy gọng bò di chuyên  
Băng trắng máu hồng đầm vết thương...!!

*Tháng Tư Mẹ già chân mềm đá  
Tìm xác con mình núi thẳm cao  
Chiều hoang đôn sập mưa ri rả  
Cắm cúi lần theo miệng chiến hào!!*

Tháng Tư “Cải Tạo Công Thương nghiệp”  
Tài sản mồ hôi giặc cướp không  
Cả nhà bị đẩy... xa biên biệt  
Heo hút rừng sâu... ngập muỗi mòng...!!

*Tháng Tư chạy gạo... ăn từng bữa  
“Cắm Chợ Ngăn Sông” đòi khôn cùng  
Tự Do Dân Chủ không còn nữa  
Cả nước Vượt Biên đến... hải hùng...!!*

Tháng Tư lớp lớp thuyền tuôn biên  
Giặc Đỏ rượt theo giết giữa khơi  
Khóc than ai oán mây rung chuyên  
Thây nổi bập bênh trôi khắp nơi...!!

*Tháng Tư “Cột Đèn” cũng muốn đi  
Rời khỏi quê hương ngay tức thì  
Chạy trốn bạo quyền đường hổ báo  
Trùng trùng tội ác Biển Đông ghi...!!*

Tháng Tư người vượn bên bờ suối  
Nghiêng ánh hoàng hôn sao giống ta  
Thất cơ tướng sĩ đày khe núi  
Lả tả Lá rơi... rừng khóc oà!!

*Tháng Tư mây trắng giăng dằng dặc  
Màu trắng khăn tang vạn nẻo quê  
Cô nhi Quả phụ mòn con mắt  
Trông dáng sơn khê... mãi chẳng về!!*

Tháng Tư tóc lùa lùa sương gió  
Lồng lộng gương sông bóng nhận sâu  
Dặm trường buồn bã tìm ai đó  
Thương quá tình ai bước... dãi dầu!!

*Tháng Tư nước biển mùi thêm mặn  
Núi cũng cao lên cốt nhục hoài  
Vợ hiền tìm mộ chân mây trắng  
Việt Bắc đèo heo sương vương vai!!*

Tháng Tư đất thảm ngập trời sâu  
Nước mắt nhà tan hận biển sâu!!  
Vời vợi trắng treo hồn Cố Quốc  
Ngậm ngùi... tản lạc khắp năm châu!!

*Tháng Tư nguyệt ngã bốn mươi năm!!  
Quốc Tổ, Trung Vương,... dạ tím bầm  
Nữ nhi buôn bán như nô lệ  
Tổ Quốc teo dần... ai biết chẳng?!*

Tháng Tư cho dẫu bao lâu nữa  
Giặc cướp rồi đây tội phải đền  
Đỏ cờ Cờ Đỏ nung màu lửa  
Đạo Đức điêu tàn... Ác nổi lên!!

*Biển lặng trăng mờ sao héo hon  
Vi vu... u oán triệu oan hồn  
Cùng hung cực ác quân Cờ Đỏ  
Cho đến ngàn năm tội vẫn còn...!!*

*(Mùa Quốc Hận 2015)*