



HẬU DUỆ VNCH

Tập san

Số 55

# Biệt Động Quân

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI B.Đ.Q.

*Tập San*

# BIỆT ĐỘNG QUÂN

Số 55 Tháng 12/2018



**CHÂN THÀNH CẢM Ạ**

**Các Niên Trưởng, Chiến Hữu, Thân Hữu,**

**Các Cộng Tác Viên**

**Các Mạnh thường Quân,**

**Đã đóng góp bài vở, tài chánh**

**Để Thực Hiện**

**TẬP SAN**

**BIỆT ĐỘNG QUÂN SỐ 55**

# QUY ĐỊNH CỦA TẬP SAN BÐQ

\*\*\*\*

Tập San là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội, là mối dây liên lạc của các BÐQ toàn thế giới, là nơi đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỷ niệm vui buồn, xưa và nay, của các BÐQ và gia đình, các chiến hữu, thân hữu, các độc giả, các cháu hậu duệ.

BBT mong muốn nhận bài vở của quý độc giả thuộc các thành phần, theo mọi thể loại. Tuy nhiên khi chọn đăng, sẽ áp dụng một số quy định sau:

1. Tuyệt đối không có tính cách tuyên truyền, cổ vũ hay ca tụng Chủ Nghĩa Cộng Sản, hay con người Cộng Sản.
2. Không đả kích hay bôi nhọ, bôi mớ đời tư của bất cứ ai, trong bất cứ giai đoạn nào. Trường hợp phải đề cập đến cá nhân, xin khách quan, tôn trọng sự thật.
3. Bài viết gửi cho Tòa soạn, quý vị nên dùng Email Attachment, hoặc burn vào CD, gửi theo Bru điện (có thể dùng VNI, VPS, hoặc Unicode). Nếu viết tay, xin viết một mặt giấy, rõ ràng, đừng tháu quá.
4. Chúng tôi tùy nghi chọn đăng những bài nhận được, và xin phép cắt bỏ, sửa chữa những đoạn, hay chữ nào không hợp với chủ trương, đường lối của Tập San, miễn là không làm lệch lạc nội dung của bài viết.
5. Khi gửi bài, ngoài bút hiệu, xin ghi rõ tên thật, địa chỉ email, số điện thoại, để tiện liên lạc. Chúng tôi không gửi lại các bản thảo đã gửi cho Tập San.
6. Xin đừng gửi cho các báo khác các bài đã gửi cho Tập San, và ngược lại.

**TỔNG HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH  
TẬP SAN BIỆT ĐỘNG QUÂN  
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TỔNG HỘI B.Đ.Q.**

\*\*\*\*

**Tổng Hội Trưởng: BDQ NGUYỄN MINH CHÁNH**  
Email: [chanh.k16@netzero.com](mailto:chanh.k16@netzero.com)

\*\*\*

- **Chủ Nhiệm:** TRẦN TIẾN SAN  
- **Chủ Bút:** TRẦN NGUYỄN CÔNG  
- **Tổng Thư Ký:** NGUYỄN THẾ ĐÌNH  
- **Thủ Quỹ:** BÙI QUANG LÂM

\*\*\*

**ĐỊA CHỈ TÒA SOẠN  
10200 Bolsa Ave Sp #101  
Westminster, CA 92683**

Trần Tiến San: 714-839.9601

Nguyễn Thế Đình: 714-379.0873

Trần Nguyễn Công: 703-323.0598

EMAIL TÒA SOẠN  
[sanrank19@att.net](mailto:sanrank19@att.net)

Website Tổng Hội: [www.bietdongquan.org](http://www.bietdongquan.org)

Group BDQ: [bietdongquan@yahoo.com](mailto:bietdongquan@yahoo.com)



## **CHIÊU NIỆM TỬ SĨ**

**Gom ánh sao trời đêm mặc niệm  
Nén hương thấp muện cuối trời xa  
Nâng chén thiên thu mời Tử Sĩ  
Truy điệu anh linh chốn quê nhà**

**Vi Hạ**

# MỤC LỤC

Danh Mục	Tác Giả	Trang
1-Phần Đầu	Ban Biên Tập	1
2-Mục Lục		5
3-Thư Tổng Hội	Nguyễn Minh Chánh	7
4-Danh Sách .....	BĐQ Đỗ Như Quyên	9
5-Cuộc Hành Quân ...	BĐQ Nguyễn Tiến Qua	23
6-Cú Lừa Lịch Sử ...	Trường An	29
7-Khúc Ruột .....	Phạm Gia Đại	35
8-Tiếng Chuông Chùa	Phạm Tín An Ninh	41
9-Một Kỷ Niệm Với ...	Mũ Nâu Nguyễn Văn Xuân	55
10-Từ Câu Khởi Tới ..	Tô Văn Cấp	59
11-Một Buổi Chiều .....	Huy Văn (Huỳnh Văn Của)	75
12-Địa Phương Quân ...	Nguyễn Văn Mậu	89
13-Sự Biết Ơn.....	Nguyễn Trãi	103
14-Sự Kiện Và ..	Nguyễn Hoàng Dân	119
15-Thầy Bói Lộc .....	letamanh	129
16-Nỗi Lòng .....	Lê Đức Luận	137
17-Vườn Thơ		153
Chút tâm Tình ...	Huy Văn	154
Ngậm Ngùi Lá thu	Hoàng Đức	155
Ngày Một Ngày...	Ngọc Hân	156
Ước Vọng .....	Trần Ngọc Anh	157
Thơ	Lan Đàm	158
Mọi Nẻo Đường.....	letamanh	159
Giọt Sầu Không ....	Nhất Phương	161
Dấu Giày .....	đông hương	162
Món Quà Văn Nghệ	Phạm Kim Khôi	163
Lục Bát Ngày Về	Ngọc Hân	164
Hương Xuân	Trần Ngọc Anh	164
18-Tiết Tháo Nhà Nho	Tiên Sha-Lê luyến	165
19- Kỷ Niệm	Minh Thủy	201
20-Tết Và Ngoại Tội	Hoàng Đức	205
21- Trại Tập Trung ...	Nguyễn Chánh Dật	213



22-Toà Án Nuremberg	Nguyễn Chánh Dật	217
23-Chiều Thu	TĐ Trang	221
24-Mối Tình .....	Forget Me Not DaLat	225
25-Cuối Trời Mù Sương	Trang Luân	231
26-Tình Bạn .....	Thiên Ly	253
27-Ở Một Nơi .....	kimthanh	261
28-Hưng Đạo Đại Vương	Tình Hoài Hương	267
29-Hạnh Phúc	Mỹ Hiệp	281
30-Thầy Tôi	Lê Văn Phúc	289
31-Thì Thảm	đông hương	307
32-Huynh Đệ Chi Bình	Nguyễn Minh Chánh	317
33-Qũy H Đ Chi Bình	Nguyễn Minh Chánh	319
34- Danh Sách TB & QP Được Yểm Trợ		321
35- Thân Hữu Yểm Trợ Tập San 54		323
36- Biệt Động Quân Yểm Trợ Tập San 54		329
37- Báo Cáo Chi Thu .....		333
38- Trả Lời Thư Tín & Nhắn Tin:	Thiên Nga	335
39-Ph ân Ưu		339
40-Quảng Cáo		342



**Hình Bià:**

Hai em Cassidyn và Hồng Ân, hậu duệ Vì Dân  
(khóa 5 sĩ quan trừ bị trường võ khoa Thủ Đức)  
Tác Giả: ĐỖ -Thành -Chung

# THƯ TỔNG HỘI

Orange County, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu,

Thưa quý thân hữu, quý độc giả,

Tập San Biệt Động Quân số 55 đã đến tay quý vị vào tháng giêng năm 2019 trước Tết Nguyên Đán. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, thay mặt Ban Chấp Hành Tổng Hội Biệt Động Quân chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình mọi điều tốt đẹp, An Khang Thịnh Vượng.

Thưa quý vị, thâm thoát mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã xa quê hương 44 năm, so với tuổi thọ của một đời người thì 44 năm quả là một thời gian khá dài. Nhưng bất hạnh thay, từ ngày đất nước thân yêu của chúng ta bị bọn độc tài cộng sản cưỡng chiếm thì Việt Nam trở thành một xứ sở nghèo nàn lạc hậu so với các quốc gia láng giềng. Bọn lãnh đạo chóp bu đã cấu kết, lập phe cánh, đấu đá tranh giành quyền lực để tham nhũng và bòn rút tài nguyên Quốc Gia, dâng biển, bán đất cho quan thầy Trung Cộng. Hai hình ảnh trái ngược của xã hội Việt Nam ngày nay: Bọn cầm quyền sống xa hoa, nhà cao cửa rộng, con cái hoang phí tiền bạc, ngược lại, người dân thì chịu cuộc sống thiếu thốn, đói nghèo, bị đối xử bất công, nhất là tại nông thôn và vùng cao nguyên núi rừng. Trẻ em thì ăn mặc rách rưới, cha mẹ thì lam lũ kiếm sống, không có tiền để con em đến trường, nên đa số trẻ em nghèo thất học.

Lời tuyên bố “Việt Nam đã phát triển, kinh tế phồn thịnh” chỉ là sự phô trương đánh bóng của chế độ qua các bộ mặt hào nhoáng tại các đô thị. Chiêu bài: “Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” chỉ là chiếc bánh vẽ. Vì thế, người Việt tỵ nạn chúng ta phải tiếp tục tranh đấu, các quân nhân QLVNCH nói chung, các quân nhân Biệt Động Quân nói riêng phải tích cực yểm trợ các thành phần trẻ tại quốc nội đang đòi hỏi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền. Chúng ta tích cực yểm trợ và sẵn sàng hướng dẫn giới trẻ để họ hiểu rõ sự gian manh,



độc ác của cộng sản. Cảnh giác đối với sự xâm nhập của bọn “trờ cờ đón gió”, chuẩn bị “lực lượng kế thừa”, có như vậy công cuộc đấu tranh mới mong sớm đem lại Tự Do Hạnh Phúc thật sự cho hơn 90 triệu đồng bào đang kêu gào than khóc dưới sự ngược đãi, tàn bạo của chế độ cộng sản.

Thưa quý vị, Tập San Biệt Động Quân là cơ quan ngôn luận của Tổng Hội, là mối giây liên lạc của chiến hữu Biệt Động Quân và các quân binh chủng bạn. Chúng tôi đón nhận bài vở và ý kiến của toàn thể các bạn và của tất cả độc giả chưa từng khoác áo chiến binh cho Tập San ngày càng phong phú. Đến giờ này chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của độc giả cho rằng: Tập San BĐQ đúng là tờ báo của Quân Đội nhưng do Tổng Hội Biệt Động Quân điều hành. Chúng tôi mong lắm thay.

Thưa quý vị, việc điều hành, phát triển và sự sống còn của Tập San tùy vào hảo tâm của quý độc giả. Vấn đề tài chánh đã làm cho ban biên tập lúc nào cũng lo lắng, phát hành xong số này và mong nhận được yểm trợ đủ để chi cho số sau. Làm sao chi tối thiểu và để dành tối đa. Vật giá ngày càng gia tăng, bưu điện không năm nào không tăng giá cước phí, chi phí in ấn gia tăng không ngừng, do đó số tiền tồn quỹ của Tập San ngày càng co hẹp lại.

Mong quý độc giả trong và ngoài binh chủng Biệt Động Quân rộng tay yểm trợ tài chánh để Tập San phát hành đều đặn như lòng mong muốn của Tổng Hội Biệt Động Quân và của quý độc giả.

Một lần nữa, nhân dịp năm mới Kỷ Hợi kính chúc quý vị mọi điều tốt lành.

Trân trọng kính chào quý vị  
TM. Tổng Hội Biệt Động Quân/QLVNCH  
Tổng Hội Trưởng: BĐQ Nguyễn Minh Chánh



# DANH SÁCH CÁC CẤP CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN TỪ CUỐI THÁNG 3 ĐẾN CUỐI THÁNG 4 NĂM 1975.

*BDQ Đỗ Như Quyên.*

Kính thưa bạn đọc.

Sau ngày 30/ 4/ 1975 đến nay 2018, Cộng Sản Hà Nội đã cho in và phát hành rất nhiều sách, báo v.v.. và vô số các bài viết lẻ tẻ để nói đến “chiến công” của chúng trong hai tháng 3 và 4 năm 1975. Với bản chất cố hữu của cộng sản là dối trá, xuyên tạc sự thật, bóp méo lịch sử v.v.., thì chúng chẳng ngại gì khi viết về hai tháng 3 và 4 năm 1975 với những chi tiết hết sức láo khoét và đầy thêu dệt.

Chúng cho rằng các quân binh chủng của QLVNCH đã tan rã từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, và còn rất ít các đơn vị có đầy đủ quân số, hoặc còn giữ được khả năng tác chiến nên chúng mới tiến quân dễ dàng vào Sài Gòn.

Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với cộng sản trong lãnh vực quân sự, chính trị, tuyên truyền vv. thì khi cộng sản càng đánh trống khua chuông về một vấn đề nào đó thì chắc chắn có sự khuất lấp ở đằng sau, chúng càng làm âm ỉ thì sự thật mà chúng cố che đậy càng lớn.

Có ít nhất ba sự thật mà Cộng Sản Hà Nội cố tình xóa lấp, không hề nhắc tới khi viết về giai đoạn quan trọng này là:

1- Ngân sách viện trợ nói chung cho Việt Nam Cộng Hòa từ chính phủ Mỹ đã bị cắt giảm một cách đột ngột và vô lý không thể tin được. Ngân khoản dành cho quân sự nói riêng cũng coi như con số không, trái ngược với những cam kết trước đó của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, dù đứng trước các khó khăn như thiếu thốn đạn dược, nhiên liệu vv thì hầu hết tất cả các đơn vị của QLVNCH vẫn giữ vững tay súng và kiên cường chiến đấu.

2- Sở dĩ Cộng Sản Bắc Việt dễ dàng vào Sài Gòn là do lệnh buông súng của ông Dương Văn Minh. Quân nhân các cấp của QLVNCH được huấn luyện và đào tạo với một ý thức trách nhiệm rất cao, trong đó việc tuân phục lệnh cấp trên đưa ra là phải tuyệt đối thi hành. Là một quân nhân phải luôn nghe lệnh từ cấp trên, do đó khi nghe lệnh buông súng thì hầu hết các đơn vị quanh thủ đô Sài Gòn đều thi hành trong sự ngỡ ngàng và đầy uất hận. Nếu không có lệnh quái gở của ông Dương Văn Minh thì quân cộng sản không thể ung dung vào Sài Gòn, trái lại chúng sẽ phải lãnh một hậu quả khốc liệt, và hơn thế nữa là Quân Đoàn IV/Quân Khu IV vẫn còn đó cho quân đội tập trung về để tiếp tục chiến đấu.

3- Vì hai lý do nêu trên, Cộng Sản Hà Nội hiểu rất rõ rằng “chiến thắng” của chúng là thứ “chiến thắng đầy nhục nhã”, loại “chiến thắng” kiểu “chó ngáp phải ruồi” khi mà chúng được Mỹ giúp tay bằng cách cắt viện trợ quân sự, và lệnh buông súng có sắp đặt của ông Dương Văn Minh.

Thời gian trôi qua, đã 43 năm, Cộng Sản Hà Nội vẫn cố sức xoá bỏ những sự thật nêu trên trong các thứ sách, báo rác rưởi gọi là “lịch sử” của chúng. Qua sự tuyên truyền láo khoét này của Cộng Sản Hà Nội, tất nhiên có không ít người tin, phần lớn là thế hệ trẻ ra đời sau năm 1975 và trưởng thành trong hệ thống “giáo dục” đầy sự tuyên truyền láo bịp của cộng sản.

Vậy thì Cộng Sản Hà Nội đã và đang viết rằng:... “Trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975, hầu hết các đơn vị chiến đấu

của QLVNCH tự động tan rã, sĩ quan và binh sĩ tự động vứt súng bỏ về nhà. Đặc biệt tất cả những đơn vị của Nhảy Dù; Biệt Động Quân; Thủy Quân Lục Chiến; Biệt Cách 81 v.v.. hầu như không còn tồn tại”....Cộng Sản Hà Nội viết như vậy có đúng với sự thật trong lịch sử không? Câu trả lời là KHÔNG !

Cho dù cuộc chiến bằng súng đạn đã kết thúc từ tháng 4/1975, nhưng đến nay cuộc chiến với cộng sản bằng bút mực và trí tuệ vẫn còn, và sẽ mãi vẫn còn cho đến khi băng đảng cướp nước và bán nước là Cộng Sản Hà Nội phải biến mất trên quê hương Việt Nam.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ ghi chép về binh chủng Biệt Động Quân từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/1975, khả năng của chúng tôi có giới hạn. Vì cùng trong một binh chủng, chúng tôi biết rất rõ rằng dù có những liên đoàn không còn hoạt động ở Quân Khu I và Quân Khu II, nhưng quân nhân của các đơn vị này sau khi di tản về Quân Khu III đã được tái phối trí đến những đơn vị mới của BĐQ và tiếp tục chiến đấu.

Chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn qua điện thoại, qua trao đổi điện thư v.v.. để đặt câu hỏi đến hơn 40 vị cựu quân nhân Biệt Động Quân đáng kính, các vị từ Chuẩn Úy đến cấp Chuẩn Tướng. Câu hỏi được đưa ra là: “Vào cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 1975, các vị ở đơn vị nào? Lúc đó đang ở đâu? Cấp trên chỉ huy là ai? Và quý vị đang chỉ huy những ai? Có biết những ai khác thân quen đang ở đơn vị nào? Sau khi đối chiếu và đúc kết lại các câu trả lời, chúng tôi tạm hoàn tất bảng danh sách này và đặt tựa bài là “Danh Tính Các Cấp Chỉ Huy Biệt Động Quân Từ Cuối Tháng 3 Đến Cuối Tháng 4/ 1975”.

Trái với sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của Cộng Sản Hà Nội, hầu hết các sĩ quan BĐQ từ Thiếu Tướng; Chuẩn Tướng đến Thiếu Úy; Chuẩn Úy trong cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 1975 tất cả vẫn giữ vững tay súng tại đơn vị cho đến khi có lệnh buông súng. Và tất cả đều trải qua một

cuộc chiến đấu khác trong ngục tù khổ sai tàn độc của Cộng Sản Hà Nội, từ 2 năm cho tới 17 năm để tự thắng và sống còn.

Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng những vị cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng khác cũng nên thu thập các dữ kiện về đơn vị mình, hoặc đơn vị bạn v.v.. vào tháng 3 và tháng 4/1975. Chúng ta nên làm điều này, vì hôm nay thế hệ trẻ rất muốn biết vào giai đoạn đó, chúng ta làm gì, ở đâu. Có như vậy mới giúp được cho thế hệ mai sau sẽ viết đúng lịch sử, sẽ hiểu rõ hơn về sự hy sinh của biết bao người cô gắng bảo vệ chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Quan trọng hơn, sẽ giúp thế hệ trẻ thấy rõ bộ mặt gian ác và xảo quyệt của Cộng Sản Hà Nội.

Chúng tôi chân thành biết ơn các vị BĐQ đã góp tâm trí cho bảng danh sách này được hoàn tất. Kính chúc quý vị và gia đình được nhiều niềm vui và hạnh phúc.

8/8/2018.

BĐQ Đỗ Như Quyên.

## DANH SÁCH CÁC CẤP CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN TỪ CUỐI THÁNG 3 ĐẾN CUỐI THÁNG 4 NĂM 1975.

**BỘ CHỈ HUY TRUNG ƯƠNG/ BIỆT ĐỘNG QUÂN/  
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA  
KBC 4205.**

Chỉ Huy Trưởng: Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai.

Chỉ Huy Phó: Đại Tá Nguyễn Quang Kiệt.

Tham Mưu Trưởng: Đại Tá Nguyễn Khắc Trường.

Trưởng Phòng 1 kiêm Chánh Văn Phòng CHT: Trung Tá Tạ Thái Hòa.

Trưởng Phòng 2: Trung Tá Nguyễn Văn Sáu.

Trưởng Phòng 3: Trung Tá Nguyễn Thế Phôn.  
Khối Hành Quân: Trung Tá Nguyễn Hân.  
Khối Huấn Luyện: Thiếu Tá Lê Kim Tư  
Trưởng Phòng 4: Thiếu Tá Phí Văn Chức  
Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị: Trung Tá Hoàng Ngọc Liên.  
Phòng Tâm Lý Chiến: Thiếu Tá Nguyễn Nhơn.  
Phòng Chính Huấn: Đại Úy Hằng Vĩnh Xuân.  
Phòng An Ninh: Thiếu Tá Lê Đình Ngân.  
Phòng Xã Hội: nữ Đại Úy Tường Vân.  
Chánh Thanh Tra BCH Trung Ương: Thiếu Tá Nguyễn Quang Ngọc.  
Y Sĩ Trưởng BCH Trung Ương: Thiếu Tá Lý Hồng Sen.  
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh BĐQ: Trung Tá Đặng Toàn.  
Sĩ Quan Tùỵ Viên CHT: Đại Úy Nguyễn Thanh Phong.

**TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN BIỆT ĐỘNG QUÂN.  
KBC 4926.**

Chỉ Huy Trưởng: Đại Tá Nguyễn Văn Đại  
Chỉ Huy Phó: Trung Tá Lâm Duy Tiên.  
Trưởng Khối Huấn Luyện: Thiếu Tá Huỳnh Thiên Mạng.

**BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/ QUÂN KHU I,  
KBC 3425.**

Đại Tá Nguyễn Đức Khoái (Từ tháng 10/ 1974, Đại Tá Nguyễn Đức Khoái tạm thời không còn giữ chức Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy BĐQ/Quân Khu I. Đại Tá Trần Kim Đại, Liên Đoàn Trưởng/LĐ12 BĐQ được chỉ định kiêm nhiệm Quyền CHT/BCH/BĐQ/QK I. Tháng Giêng năm 1975, Đại Tá Trần Kim Đại về Sài Gòn học Khóa: Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp, Trung Tá Lê Phú Đào, Tham Mưu Trưởng BCH/BĐQ/QK I tạm giữ chức Xử Lý Thường Vụ/ BCH/ BĐQ/QK I).

Y Sĩ Trưởng BCH BĐQ/QKI: Y Sĩ Thiếu Tá Đào Hùng.  
Ban An Ninh: Đại Úy Trương Quang Tào



## **LIÊN ĐOÀN 11 BĐQ.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Phạm Khắc Ân

Liên Đoàn Phó: ?

Y Sĩ Trưởng LĐ 11: Y Sĩ Đại Úy Trần Quý Trâm.

Tiểu Đoàn 68 BĐQ, KBC 7523: Tiểu Đoàn Trưởng (TĐT) Thiếu Tá Quách Thường (Phụ Tá LĐT)

Tiểu Đoàn Phó TĐ 68: Đại Úy Bùi Văn Tập.

Tiểu Đoàn 69 BĐQ, KBC 7524: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Cảnh Nguyên.

Tiểu Đoàn 70 BĐQ, KBC 7525: TĐT Đại Úy Hoàng Trọng Khải.

## **LIÊN ĐOÀN 12 (LĐ1) BĐQ, KBC 3220.**

Liên Đoàn Trưởng: Đại Tá Trần Kim Đại

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Hoàng Phổ (từ tháng 1/1975, Đại Tá Trần Kim Đại về Sài Gòn, Trung Tá Nguyễn Văn An tạm giữ chức Quyền Liên Đoàn Trưởng LĐ 12 BĐQ).

Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Đại Úy Nguyễn Trung Tín.

Trưởng Ban 1: Đại Úy Côn.

Trưởng Ban 2: Thiếu Tá Vũ.

Trưởng Ban 3: Đại Úy Hoè.

Trưởng Ban 4: Đại Úy Quỳnh.

Trưởng Ban 5: Trung Úy Huỳnh Long.

Trưởng Ban 6: Đại Úy Châu.

Chỉ Huy Hậu Cứ: Thiếu Tá Bộ.

Đại Đội Trưởng ĐĐ 12 Thám Kịch: Đại Úy Trương Ngọc Phú.

Pháo Đội Trưởng Pháo Binh: Đại Úy Nguyễn Văn Phương.

Tiểu Đoàn 21 BĐQ, KBC 4105: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Văn Long.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 21: Đại Úy Đỗ Văn Nai.

Tiểu Đoàn 37 BĐQ, KBC 3507: TĐT Thiếu Tá Nguyễn

Văn Gio.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 37: Đại Úy Trần Văn Quy.

Tiểu Đoàn 39 BĐQ, KBC 3509: TĐT Thiếu Tá Hồ Văn Hạc.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 39: Đại Úy Nguyễn Văn Phúc.

### **LIÊN ĐOÀN 14 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Đào Trọng Vượng.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Hồ Tăng Dư.

Đại Đội Trưởng ĐĐ Chỉ Huy Công Vụ: Thiếu Tá Tôn Thất Đường.

Trưởng Ban 3: Đại Úy Trần Văn Phúc.

Trưởng Ban 4: Đại Úy Vũ Khải.

Trưởng Ban 6: Đại Úy Nguyễn Hữu Khải.

Quyền Đại Đội Trưởng ĐĐ 14 Thám Kịch: Thiếu Úy Lê Tiềm.

Tiểu Đoàn 77 BĐQ, KBC 7545: TĐT Thiếu Tá Phạm Văn Thuận.

Tiểu Đoàn 78 BĐQ, KBC 7546: TĐT Trung Tá Hồ Tăng Dư (kiêm nhiệm LDP).

Tiểu Đoàn 79 BĐQ, KBC 7547: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Kế Thi.

### **LIÊN ĐOÀN 15 BĐQ, KBC 3142.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Nguyễn Văn Thiệt.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Lại Thế Thiệt.

Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung Úy Hà Quốc Ánh.

Pháo Đội Trưởng Pháo Binh: Trung Úy Trần Ngọc Tính.

Đại Đội Trưởng ĐĐ 15 Thám Kịch: Trung Úy Phan Quang Sách.

Tiểu Đoàn 60 BĐQ, KBC 7508: TĐT Thiếu Tá Đỗ Đức Chiến.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 60: Đại Úy Lê Phi.

Tiểu Đoàn 61 BĐQ, KBC 7509: TĐT Thiếu Tá Đỗ Thanh Quang.

Tiểu Đoàn 94 BĐQ, KBC 7566: TĐT Thiếu Tá Phạm Thuận.

## **BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/ QUÂN KHU II**

Chỉ Huy Trưởng: Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất.

Tham Mưu Trưởng: Trung Tá Lương Văn Ngọ.

Trưởng Phòng Tổng Quản Trị: Đại Úy Lê Công Thơ.

Trưởng Phòng 1: Thiếu Tá Nguyễn Giáp.

Trưởng Phòng 2: Thiếu Tá Trần Duy Hoà.

Trưởng Phòng 3: Thiếu Tá Đào Văn Khôi

Trưởng Phòng 4: Thiếu Tá Nguyễn Tiến

Trưởng Phòng 5: Đại Úy Phan Đình Hồng.

Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh: Thiếu Tá Lúa.

Y Sĩ Trưởng BCH BĐQ/ QK II: Y Sĩ Đại Úy Lê Như Ý

### **LIÊN ĐOÀN 21 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng Trung Tá Lê Quý Dậu.

Liên Đoàn Phó: Thiếu Tá Dương Hữu Chiêu.

Trưởng Ban 3: Thiếu Tá Phạm Văn Lương.

Đại Đội Trưởng ĐĐ 21 Thám Kịch: Đại Úy Nguyễn Qua.

Tiểu Đoàn 72 BĐQ: TĐT Thiếu Tá Lê Đình Diên.

Tiểu Đoàn 89 BĐQ, KBC 756: TĐT Thiếu Tá Phan Văn Hải.

Tiểu Đoàn 96 BĐQ, KBC 7580: TĐT Thiếu Tá Huỳnh Công Hiến.

### **LIÊN ĐOÀN 22 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Đại Tá Bùi Văn Huấn

Liên Đoàn Phó ..... ?

Tiểu Đoàn 62 BĐQ, KBC 7510: TĐT Thiếu Tá Trần Thiện Khuê.

Tiểu Đoàn 88 BĐQ, KBC 7560: TĐT Thiếu Tá Đồng

Đăng Khoa.

Tiểu Đoàn 95 BĐQ, KBC 7579: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Thanh Vân.

### **LIÊN ĐOÀN 23 (LĐ 2) BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Lê Tất Biên.

Liên Đoàn Phó: Thiếu Tá Vũ Văn Thi.

Trưởng Ban 1: Đại Úy Nguyễn Đông.

Trưởng Ban 2: Trung Úy Thọ.

Trưởng Ban 3: Đại Úy Trần Tấn Đỡm.

Trưởng Ban 4: Đại Úy Phạm Xuân Độ.

Trưởng Ban 5: Đại Úy Huỳnh Thọ Huyền.

Trưởng Ban 6: Thiếu Úy Thái Bá Ký.

Trưởng Ban Tài Chánh: Thiếu Tá Lê Văn Hưng.

Đại Đội Trưởng ĐĐ Thám Kịch Trung Úy Phạm Quang Hiền.

Tiểu Đoàn 11 BĐQ, KBC 4047: TĐT Đại Úy Nguyễn Lạn.

Tiểu Đoàn 22 BĐQ, KBC3477: TĐT Thiếu Tá Lê Văn Để.

Tiểu Đoàn 23 BĐQ: Thiếu Tá Phạm Duy Ánh.

### **LIÊN ĐOÀN 24 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Hoàng Kim Thanh.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Đào Đức Châu.

Trưởng Ban 3: Đại Úy Trần Dân Chủ.

Tiểu Đoàn 63 BĐQ: TĐT Thiếu Tá Trần Đình Đàng.

Tiểu Đoàn 81 BĐQ: TĐT Thiếu Tá Hoàng Đình Mẫn.

Tiểu Đoàn 82 BĐQ: TĐT Thiếu Tá Vương Mộng Long.

### **LIÊN ĐOÀN 25 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Đặng Hưng Long.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Lê Chử.

Tiểu Đoàn 67 BĐQ: TĐT Thiếu Tá Ngô Văn Niên.

Tiểu Đoàn 76 BĐQ, KBC 7515: TĐT Thiếu Tá Phạm

Công Toại.

Tiểu Đoàn 90 BĐQ, KBC 7562: TĐT Thiếu Tá Phan Bát Giác.

## **BỘ CHỈ HUY BIỆT ĐỘNG QUÂN/ QUÂN KHU III**

Chỉ Huy Trưởng: Đại Tá Nguyễn Thành Chuẩn.

### **LIÊN ĐOÀN 31 (LĐ3) BĐQ, KBC 3263.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Nguyễn Văn Thiệt

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Hồng Khắc Trân (giữa tháng 4/1975 Thiếu Tá Lê Quang Giai là Xử Lý LDP).

Trưởng Ban 1: Đại Úy Lê Văn Tùng.

Trưởng Ban 2: Đại Úy Dương Tấn Tài.

Trưởng Ban 3: Đại Úy Nguyễn Quốc Khuê.

Trưởng Ban 4: Thiếu Tá Trần Quang Thế.

Trưởng Ban 5: Đại Úy Trần Thanh Liêm.

Trưởng Ban 6; Đại úy Đoàn Bá Lân.

Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung Úy Nguyễn Hồng Đức.

Chỉ Huy Hậu Cứ: Thiếu Tá Nguyễn Văn Kính.

Tiểu Đoàn 31 BĐQ, KBC 4272: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Văn Tú.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 31: Đại Úy Nguyễn Văn Huy.

Tiểu Đoàn 36 BĐQ, KBC 4454: TĐT Thiếu Tá Đào Kim Minh.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 36: Thiếu Tá Nguyễn Văn Lộc.

Tiểu Đoàn 52 BĐQ, KBC 3506: TĐT Thiếu Tá Trần Đình Nga.

Tiểu Đoàn Phó TĐ 52: Đại Úy Nguyễn Văn Nhân.

### **LIÊN ĐOÀN 32 (LĐ5) BĐQ, KBC 4598.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Lê Bảo Toàn.

Liên Đoàn Phó: ?

Trưởng Ban Quân Y: Y Sĩ Trung Úy Nguyễn Mạnh Tiến.

Đại Đội Trưởng ĐĐ 32 Thám Kích: Đại Úy Đỗ Minh

Hung.

Tiểu Đoàn 30 BĐQ, KBC 3523: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Khoan.

Tiểu Đoàn 33 BĐQ, KBC 3446: TĐT Thiếu Tá Đinh Trọng Cường.

Tiểu Đoàn 38 BĐQ, KBC 3508: TĐT Thiếu Tá Trần Đình Tự.

### **LIÊN ĐOÀN 33 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Bùi Văn Sâm.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Nguyễn Khoa Lộc.

Tiểu Đoàn 64 BĐQ, KBC 7512: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Văn Bảo.

Tiểu đoàn 83 BĐQ, KBC 7511: TĐT Thiếu Tá Vũ Ngọc Cối.

Tiểu Đoàn 92 BĐQ, KBC 7564: TĐT Thiếu Tá Lê Kim Tự.

### **LIÊN ĐOÀN 8 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Chung Thanh Tòng (tháng 4/ 1975).

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Trịnh Thanh Xuân.

Tiểu Đoàn 84 BĐQ, KBC 7552: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Văn Nam.

Tiểu Đoàn 86 BĐQ, KBC 7554: TĐT Thiếu Tá Trần Tiến San.

Tiểu Đoàn 87 BĐQ, KBC 7555: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Hữu Mạnh.

### **LIÊN ĐOÀN 9 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Trịnh Ngọc Điệp.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Nguyễn Văn Măng.

Tiểu Đoàn 93 BĐQ, KBC 7651: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Trí Hòa.



Tiểu Đoàn 97 BĐQ: TĐT Thiếu Tá.....Hải.  
Tiểu Đoàn 99 BĐQ: Thiếu Tá Nguyễn Sĩ Anh.

## **CÁC LIÊN ĐOÀN TỔNG TRƯỞNG/ BỘ TỔNG THAM MUỘU.**

### **LIÊN ĐOÀN 4 BĐQ, KBC 4227.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Trần Văn Sáu.

Liên Đoàn Phó: Thiếu Tá Lê Đắc Thời.

Đại Đội Trưởng ĐĐ 4 Thám Kích: Đại Úy Nguyễn Trung Tuân.

Tiểu Đoàn 42 BĐQ, KBC 4533: TĐT Thiếu Tá Vũ Đình Khang

Tiểu Đoàn Phó ĐĐ 42: Đại Úy Lê Văn Khở.

Tiểu Đoàn 43 BĐQ, KBC 3516: TĐT Thiếu Tá Giang Văn Xên.

Tiểu Đoàn Phó ĐĐ 43: Đại Úy Hồ Công Bình.

Tiểu Đoàn 44 BĐQ, KBC 3517: TĐT Thiếu Tá Quách Hồng Quang.

Tiểu Đoàn Phó ĐĐ 44: Đại Úy Nguyễn Văn Lạc.

### **LIÊN ĐOÀN 6 BĐQ, KBC 3200.**

Liên Đoàn Trưởng: Trung Tá Trương Khánh

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Hoàng Hồ (tháng 4/ 1975).

Tiểu Đoàn 34 BĐQ, KBC 4013: TĐT Thiếu Tá Trịnh Trân.

Tiểu Đoàn 35 BĐQ, KBC 4400: TĐT Thiếu Tá Tá Nguyễn Văn Niên.

Tiểu Đoàn 51 BĐQ, KBC 3505: TĐT Thiếu Tá Nguyễn Chánh Dật.

### **LIÊN ĐOÀN 7 BĐQ**

Liên Đoàn Trưởng: Đại Tá Nguyễn Kim Tây.

Liên Đoàn Phó: Trung Tá Nguyễn Hạnh Phúc.

Pháo Đội Trưởng/ Pháo Binh: Đại Úy Phạm Văn Ngọc.

Tiểu Đoàn 32 BĐQ, KBC 3447: TĐT Thiếu Tá Chiêm Thanh Hoàng.

Tiểu Đoàn 58 (41) BĐQ, KBC 4017: TĐT Thiếu Tá Phan Văn Kết.

Tiểu Đoàn 85 BĐQ, KBC 7553: TĐT Thiếu Tá Hoàng Đình Đốc.

### **SƯ ĐOÀN 101 BIỆT ĐỘNG QUÂN (gồm ba Liên Đoàn 31/ 32/ 33 BĐQ)**

Tư Lệnh: Đại Tá Nguyễn Thành Chuẩn.

Tư Lệnh Phó: Đại Tá Nguyễn Văn Biệt.

Tham Mưu Trưởng: Trung Tá Tống Viết Lạc.

### **SƯ ĐOÀN 106 BIỆT ĐỘNG QUÂN (gồm ba Liên Đoàn 7/ 8/ 9 BĐQ)**

Tư Lệnh: Đại Tá Nguyễn Văn Lộc.

Tư Lệnh Phó: Đại Tá Cao Văn Ủy.

Tham Mưu Trưởng: Đại Tá Vũ Phi Hùng.

Trưởng Phòng 3: Trung Tá Hồ Tăng Dư.

Trưởng Trung Tâm Hành Quân: Thiếu Tá Quách Thường (tháng 4/ 1975)

#### **Các Tiểu Đoàn đã giải tán trước năm 1973.**

Tiểu Đoàn 65 BĐQ, KBC 7513.

Tiểu Đoàn 73 BĐQ, KBC 7528.

Tiểu Đoàn 75 BĐQ, KBC 7530.

Tiểu Đoàn 91 BĐQ, KBC 7563.

**Các Tiểu Đoàn đã giải tán trước năm 1973 nhưng chưa tìm được KBC: 66/ 71/ 74/ 80/ 87.**

*Chú thích của BBT: Ngày 30/04/1975, tại Sài Gòn các đơn vị BĐQ, Nhảy Dù, Biệt Cách Dù v.v... đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Tại nhiều nơi khác trên toàn quốc, các đơn vị khác cũng đã chiến đấu đến phút cuối cùng của cuộc chiến.*

## Những hình ảnh chiến đấu của QLVNCH trong ngày 30/04/1975



*BDQ tại Sài Gòn*



*Nhảy Dù tại SG*



*Chận Dịch tại cầu Tân Cảng Sài Gòn*



*Tank CSBV bị bắn cháy tại ngã tư Bàng Hiền Sài Gòn*



Các Thiếu Sinh Quân VNCH đã cố thủ tại Trường Mẹ cho đến hơi thở cuối cùng của VNCH

# Cuộc Hành Quân Vùng Trách Nhiệm Trại Ben Het.

**Ngày 22/03/1969**

Đại Đội 243 Mike Force,  
Tiểu Đoàn 4 Lực Lượng Tiếp Ứng  
B17/ C2/LLĐB

## ***BDQ Nguyễn Tiến Qua.***

Tháng 2 năm 1969, Tiểu Đoàn đang đóng quân tại Qui Nhơn thì có lệnh của B17/C2/LLĐB. Tiểu Đoàn phải di chuyển lên Kontum gấp. Đến Kontum, TĐ được đưa vào đóng quân tại góc đường Hùng Vương và Mạc Đĩnh Chi, phía bên phải là BCH/B12. Trưởng trại B12 là Đ/Úy Tước. Bản Doanh B12 là trại Lê Quang Nghĩa. Bảng hiệu màu vàng đậm chữ đỏ. Trại của TĐ Mike Force có tên là trại Mang Điệp. Trại này, trước khi TĐ4/Mike Force đến đã có 2 ĐĐ, quân số mỗi ĐĐ là 80 người. Khi TĐ4 đến trại, 2 ĐĐ này sát nhập vào, tuy nhiên TĐ vẫn có 3 ĐĐ nhưng quân số mỗi ĐĐ lên đến 130 người. Đại Đội Trưởng ĐĐ1 vẫn do Cherry chỉ huy. ĐĐ2 do anh H'Ngôn chỉ huy và ĐĐ3 vẫn do tôi chỉ huy.

Khi còn ở Qui Nhơn thì TĐ có khu gia binh cho gia đình binh sĩ, về Kontum, trại chật hẹp, gia đình binh sĩ phải ra khu Võ Lâm mượn nhà ở, bởi vậy khu Võ Lâm trở nên náo nhiệt ồn ào.

Khi TĐ về Kontum thì TĐT thuyên chuyển đi làm trưởng trại Polei Kleng. (Đơn vị này về sau đồng hóa thành TĐ62 BDQ/Biên Phòng). TĐT mới là Tr/Úy Nguyễn Quý Định. TĐP là Tr/Úy Nguyễn Xuân Hợp, ông là bảo đệ của Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, lúc bấy giờ là Tỉnh Trưởng tỉnh

KonTum (Tr/Úy Hợp có bộ râu rất đặc biệt, râu mọc đầy cổ). Sau khi sát nhập quân số và gia đình binh sĩ đã có nơi ăn chốn ở ổn định thì lệnh hành quân cũng ban hành.

**Ngày 19/03/1969**, ĐĐ1 (tức 241) được quân xa cơ hữu chở lên DakTo để Trục thăng đưa lên đồi 1001 ở Tân Cảnh. ĐĐ1 hoán đổi cho 1 ĐĐ BĐQ thuộc TĐ11/BĐQ. Đại Đội này về lại DakTo để tăng viện cho 2 ĐĐ thuộc TĐ11/BĐQ. Hai ĐĐ này đang chạm địch rất nặng tại ngọn đồi thưa, hướng Tây Nam trại Ben Het. Trên đỉnh đồi 1001 nhìn trận địa rất gần.

Đoạn đường từ DakTo lên Tân Cảnh khoảng 20 cây số, bên phải là BenHet, bên trái là Tân Cảnh. Từ Tân Cảnh vào sâu bên trong có đồn Ngọc Hồi, khu này xưa kia đã là mật khu của VC. Ra khỏi DakTo, qua một cầu nhỏ, nước suối bên dưới đục ngầu quanh năm.

**Ngày 20/03/1969**, ĐĐ2 (tức 242) do H'Ngôn chỉ huy cũng được quân xa cơ hữu chở đi DakTo. Xe di chuyển qua đường Phan Đình Phùng, ngang qua Macv, chạy qua Ngô Trang rồi đổ quân tại DakTo. Tại đây, ĐĐ242 tìm phương hướng tiến đến trại DakSang. Trại DakSang đã bị VC vây hãm cả tháng nay, đường bộ bị cộng quân cắt, mọi tiếp tế đạn dược thực phẩm đều do phi cơ C130 thả dù. Trước khi bị vây hãm, đường bộ vào DakSang đi ngang qua sông DakBla, qua khu gia binh TĐ42 thành DakPha, qua căn cứ Tango, qua thêm con suối nhỏ mới thẳng tới trại.

**Ngày 21/03/1969**, đúng 8 giờ sáng, ĐĐ3 (tức ĐĐ243), xuất quân. Quân xa cơ hữu cũng đi theo đúng đường đi của ĐĐ242, qua Ngô Trang nhưng không vào tới DakTo mà đổ quân tại làng KonHring. Làng nằm bên phải đường, ngay khúc quanh cách cầu DakTo khoảng 5Km. Đổ quân tại đây, vì vào Dakto thì địch quân có thể nhìn thấy từ các đồi cao.

Xuống xe, tôi cho binh sĩ ẩn mình trong những hàng rào cây và từng trung đội từ từ vây vòng tròn quanh làng để đóng quân. Tôi dẫn theo một toán viên thám đi vào làng tìm gặp trưởng làng. Tôi làm quen và được trưởng làng cho

xem hình cháu nội tên Puih Ngak hiện đang là lính thuộc ĐĐ 242 của H'Ngôn. Trưởng làng cho hay, VC về đông lắm, cả tháng nay và tuần trước có vào làng thu gạo và nói khi chiếm được Kontum, sẽ hoàn trả gấp 5 gấp 10. VC nói mượn gạo vì đoàn thanh niên hỏa tiễn mang gạo từ đồng bằng lên, chưa đến kịp. Tôi từ già và dặn nếu VC có trở lại đây thì đừng nói gì cả, ông gật đầu.

Tôi lệnh cho các Tr/Đ lo cơm nước và chế sẵn 1 bịch cơm sậy cho buổi chiều. Tại chỗ đóng quân, tôi chợt nghĩ có lẽ cuộc hành quân này quan trọng nên bên phía Mỹ cho 2 thông dịch viên. Một người tên Lê Văn Hương và một người tên Thạch Khanh gốc Miên. Bên LLDB Việt Nam cũng thay người mới. Tr/Sĩ Nhất Vinh người Huế và Tr/Sĩ Nhất Phương người KonTum; anh Phương này có biệt danh là Phương râu. (xem thêm chú thích về anh này).

Đúng 2 giờ chiều tôi cho xuất phát phương giác 5800 giống thẳng lên núi dài. Từ núi Dài, Trại Ben Het ở hướng Tây còn trại DakSang ở hướng Đông. Đến 6 giờ chiều, trời chạng vạng tối thì quân đến đỉnh núi Dài. Tôi cho anh em dừng quân và báo về TĐ tọa độ đóng quân đêm. Đất vùng này mềm nên chỉ khoảng nửa giờ sau, anh em đã có hầm hô phòng thủ. Tôi rất mừng vì có hầm hô phòng thủ, nếu VC pháo kích hay tấn công, chúng tôi cũng có thể cầm cự vững vàng.

Đúng 12 giờ đêm, tôi nghe tiếng súng cối VC bắn đi. Tôi cho lệnh xuống hầm và lấy địa bàn đo phương giác tìm nơi VC đặt súng cối. Sau đó



*Trại BenHet*

VC bắn thêm 8 trái đạn nữa. Ban 3 trại BenHet gọi máy cho biết VC pháo TĐ11 BĐQ và hỏi xin tọa độ đặt súng của VC, tôi cho họ phương giác để họ phản pháo. Tọa độ địch đặt



súng cách nơi tôi đóng quân khoảng 500 mét. Sau quả đạn 105 li đầu, tôi báo đã chính xác, trại Ben Het bắn thêm 10



*một đơn vị Mike Force*

quả đạn nữa. VC ngưng pháo ngay tức khắc. Tôi nói anh em canh gác cẩn thận, 5 giờ sáng xuất quân về hướng VC đặt súng.

Đúng 5 giờ, toán viên thám đi đầu mang cành láụy trang và mang

AK47, 1 M79 và 1 súng tiểu liên hãm thanh. khoảng 6 giờ sáng, trời còn mờ mờ khói núi, Hoàng viễn thám báo máy nghe tiếng rên la. Tôi cho viễn thám tấn công. 5 phút sau, một tràng M16 và tiếng lựu đạn nổ âm âm. Hoàng gọi về báo cáo 3 địch quân chết tại chỗ; 1 bị thương gãy chân có mang K54 bên mình. Thu 1 súng cối 82 (mất bàn tiếp hậu), 6 trái đạn 82 li, 3 AK47, 1 K54 và 1 điện thoại quay tay hữu tuyến đang hoạt động. Tôi vừa nghe báo cáo xong thì cũng vừa đến bên Hoàng. Tên VC bị thương quân quanh mình tằm vảiụy trang. Sau khi báo sơ khởi về trại BenHet, tôi nói trại đừng bắn 105 nữa vì tôi đang đứng ngay tọa độ phản pháo hồi khuya. Trong khi Viễn Thám lần theo đường dây điện thoại, tôi quay điện thoại thì đầu dây bên kia lên tiếng trước. “đêm qua bị trúng pháo, em bị thương gãy chân. Bên T10 có gì không mà em gọi không có ai trả lời”? Tôi nói bên này chết 3, khẩu trường bị thương nặng. Tên VC bên kia nhận biết ngay vì giọng nói tôi khác với cấp chỉ huy của nó. Nó hỏi “anh là ai” Tôi nói “tao là cọp rừng, tao sẽ tới chỗ mày ngay giờ đây”. Toán viên thám tìm đèn tên đề lô tiền

sát ở cách đó khoảng 100 mét. Tên này cũng bị thương nặng, cũng quần quanh mình tấm vải lụa trắng như tên trượng khấu. Tại đây, viên thám tịch thu thêm 1 K54 và 1 điện thoại quay tay. Tôi bảo mang tên VC bị thương về lại chỗ đặt súng gặp tôi. Sau đó, tôi hỏi các Tr/Đ Trưởng có thể mang hai tên VC bị thương tới bãi đáp không. Tất cả đều lắc đầu. Ngay lúc đó, Th/Sĩ Smith nói “chúng ta phải rút nhanh vì chậm chân, sẽ bị VC bao vây khó thoát. Vì gấp rút nên cuối cùng chúng tôi bỏ lại 2 thương binh VC sau khi để lại cho họ nước uống. Tôi nghĩ chắc cả hai sẽ chết vì đã mất máu quá nhiều.

Chúng tôi di hành về trại DakSang. Tr/đội 1 mang theo cây cối 82 li và 6 trái đạn 82 li, Tr/đội 2 mang theo 3 AK47, viên thám mang theo hai điện thoại tịch thu. Tôi mang 1 K54 và Th/Sĩ Smith mang 1 K54.

7 giờ sáng, Đại Đội 243 theo phương góc 1700 nhắm thẳng trại DakSang tiến tới. 6 giờ chiều bắt tay với toán tiền đồn của trại, tôi cho đóng quân đêm tại đây chứ không vào trại vì sợ VC pháo kích, vào trại khó xoay trở.

5 giờ sáng hôm sau, xuất phát theo hướng Nam của DakSang. Từ đây, theo con đường tiếp tế nối DakSang với KonTum. Đi trên đường chừng 3 Km, thấy hai ụ súng phòng không nhưng địch quân đã rút đi. Đi thêm khoảng 2Km, có một con suối nhỏ, tại đây, chúng tôi gặp một đơn vị nhảy dù. Anh em gặp nhau vui vẻ. Anh Tr/Úy Dù hỏi bên Mike Force đi cả Đ hay sao mà có súng cối vậy. Tôi cho anh ta biết đó là súng của VC, đơn vị tôi mới tịch thu hôm qua. Anh cho biết về Kontum bằng đường này còn xa lắm và rất nguy hiểm. Đơn vị anh ta vào đây bằng trực thăng. Bãi đổ quân là một đồi tranh cách nơi đây 2Km. Tôi nhờ anh Hương thông dịch nói với Th/Sĩ Smith gọi xin trực thăng và cho ĐĐ tiến về bãi đáp. Smith cho hay 30 phút nữa sẽ có 6 trực thăng đến đồi tranh bốc chúng tôi về Kontum. Sáu chiếc trực thăng phải bay 4 chuyến mới xong.

Trại Mike Force có sân bay trong khuôn viên trại nên gia đình binh sĩ đứng ngoài hàng rào bên khu Võ Lâm nhìn vào.

Họ ngạc nhiên, không biết ĐĐ nào hành quân mà về sớm vậy. Khi ĐĐ đã về đủ, tôi cho mọi người vào nhà, riêng tôi vào nhà ăn nói Cô Tô chuẩn bị 140 phần ăn vì tôi tính có cả hai toán LLDB Việt Mỹ nữa.

Sau khi cơm nước xong, tôi hỏi Smith đề cho anh em ra ngoài trại chơi, ông đồng ý. Tôi đến cổng trại báo cho anh Liết trưởng toán gác cổng biết để anh cho mở cổng trại. Anh Liết người Hội An.

Nhớ lại ngày 19/06/1973, Quân Đoàn Hai có triển lãm vũ khí chiến lợi phẩm ở sân vận động Pleiku. Rất nhiều vũ khí đủ loại, trong đó có 1 xe PT76 do TĐ95/BĐQ tịch thu và một súng cối 82 li do ĐĐ243 tịch thu. Ngoài ra, nhiều súng cộng đồng do Đại Úy Song BĐQ tịch thu năm 1971 tại khúc quanh Quốc Lộ 19 rẽ vào làng Phú Yên.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài này. Về phần Mike Force, tôi chỉ kể một hai trận tiêu biểu, những trận khác tôi bỏ qua để dành thời gian viết về những trận chiến sau khi chúng tôi sát nhập vào TĐ96/LĐ21 BĐQ.

### **Ghi chú thêm:**

Tháng 6/1970 Mike Force giải tán, Tr/sĩ Nhất Phương đi học khóa Sĩ Quan Đặc Biệt. (Khóa 3/70). Khi ra trường về Địa Phương Quân, đồn trú tại ngọn đồi 1001 Tân Cảnh. Vị trí này bị VC tấn công, anh Phương hy sinh tại đây. Năm 1972, tôi dẫn ĐĐ3/TĐ96 BĐQ theo Tiểu Đoàn hành quân Kontum, tôi ghé thăm và chia buồn cùng gia đình anh Phương ở số 55 đường Cha Do KonTum.

Trong thời gian ĐĐ243 thực hiện cuộc hành quân này, Đ/Úy Nguyễn Văn Láng làm trưởng trại BenHet. Trước kia, Đ/Úy Láng là trưởng trại Gò Loi ở Hoài Ân, Bình Định. Sau khi trại này chuyển qua Địa Phương Quân, Đ/Úy Láng về B12 làm trưởng trại BenHet.